

Nr. 2 1974



HALLEN

KLUBB-
TIDNING
FÖR SOK
GRODMÄNNEN

V Ä R D Y K

HÖG TID ATT BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN:
DETTA ÄR SISTA PÅMINNELSEN FÖR DEN SOM
EJ BETALT ÄNNU:

AVGIFTEN ÄR:

APPARATDYKARE 50 KRONOR/ÅR

FRIDYKARE 20 KRONOR/ÅR

SKYND A ER FÖR KATTEN:



← RED →



NÄSTA MÖTE:

Klubben håller sitt nästa möte onsdagen den 24/4 1974. Platsen är som vanligt Klasro- vägen 41E i Sollentuna. Tiden är som vanligt klockan 19.30.

DU KOMMER VÄL: JA NATURLIGTVIS.

Vet Du om att detta möte är ett komplement till årsmötet. Vi ska nämligen få höra kassörens rapport samt revisorernas rapport och därefter ska vi bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet (åtminstone hoppas den på att få det) Varför detta ? Jo det hann vi inte på det ordinarie årsmötet. Därför att kassören hade så mycket att göra på sitt arbete att han ej hann få iordning sin kassabok. Men nu är han klar. (Vi på hajen säger som så ofta förr " bättre sent än aldrig " .)

Detta nya årsmöte meddelas endast på detta sätt. (Om sanningen ska fram det bästa som finns. Eller hur.)

FÖRRA MÖTET:

Förra mötet hölls planenligt tisdagen den 26 mars. Det var ungefär tio stycken närvarande (urbota dålig anslutning, skärpning klubbmedlemmar) Tio stycken trevliga rara människor som offrar sig helt för klubbens bästa. Vad avhandlades då undrar ni som ej var där. Ja det borde ni ej få reda på när ni bara är hemma utan orsak (slöissar) Men vi på Hajen är så snälla att vi ska dra en kort resumé. Vi fick läsa styrelsemötesrapporterna. Och det var en läsning må ni tro. Men det får ni inte reda på. Kassörens rapport fick vi och den var inte dålig. Sedan fick vi reda på allt om 1 maj dyket, det ser ut att arta sig till något extra, oj oj oj va mysigt.





Sedan fick vi alla packta om klubblokalen också: När den ska vara öppen, Vilka dagar det ska vara månadsmöte, hur klubblokalen ska upprustas osv. Det var faktiskt en hel del som ska hända på den fronten. Sedan fick vi veta hur det går med sommardyket på västkusten. Det var fler än väntat som hade anmält sig. Ja så fick vi veta vilka planer Svensk Sportdykarutbildning hade för sommaren och det om något väckte entusiasm bland de närvarande. Ja sedan var det visst något om Hajen Sveriges bästa klubbtidning också men vi vill ju inte skryta varför vi inte nämner det här i tidningen.



Bläddra Fort

ÅRSMÖTET:

För en tid sedan hade vi ett årsmöte här är det protokoll som fördes då.

Årsmöte den 22 feb. 1974 i Gamla Stan.

1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Dagordningen upplästes och godkändes.
3. Som justeringsmän till protokollet utsågs Rolf Söderberg och Eva Karlsson.
4. Kassören Roger Söderberg redogjorde för klubbens ekonomiska läge men bad att få återkomma snarast med fullständig redovisning på grund av ej inkomna rapporter från bl.a klubbmästaren.
5. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen kunde ej beviljas på gr. av ovanstående samt att revisorerna ej hunnit gå igenom böckerna.
6. Nyval av styrelse för ett år verkställdes:
Ordf. Lars Eriksson
v. ordf. Stefan Hellkvist





- Sekr. Merike Lepp
Kassör. Sven Arne Hildén
Mat. Förv. Leif Ahlman
Kl. M. Stefan Dahlberg
Suppl. Glenn Edgren
Suppl. Rolf Söderberg
7. Till revisorer valdes Roger Söderberg och Kenneth Arvidsson.
Revisor suppleanter June Johansson och Arne Johansson.
 8. Som ansvarig utgivare i Hajen utsågs Rolf Söderberg.
Valberedning utsågs Roger Söderberg
 9. Medlemsavgiften för 1974 skulle vara oförändrad.
 10. Bland övriga frågor diskuterades ny klubblokal. Bestämde att den gamla skulle få duga tills något bättre dök upp.
 11. Mötet avslutades.
 12. Festen började.

Angående festen minns vi på Hajen inte mycket precis som flertalet övriga deltagare. Därför ber vi att få tacka den ende nycktra personen i församlingen "hedersgradisen" för den fina rapport som han har sänt oss, och som vi har på annan plats i tidningen.

Denna ruta är till för "hedersgradisens" ära.



GRODMÄNNNNN GRODKVINNOORRRRRRRR SAMT YNGELLLL:

SSEEEE HITTTTTTTT :::::

KLUBBDYKNINGAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Klubben skall ordna ett 1 maj dyk!! hurra
Platsen blir troligen Vässarö en mysig ö
belägen en tio - femton mil norrut. Vid ett stort
antal intresserade kommer vi att ordna med buss.
Vill Du veta mer så tag kontakt med din ord-
förande Lasse på telefon 35 84 23 och få vidare
upplysningar. Är Du blyg och inte vågar ringa
Lasse (han kanske bitts vem vet) så får Du
naturligtvis också ringa den förträfliga
tidningen Hajen och höra vad de där vet angående
1 maj dyket.



Denna ruta (ruta) är till Västkustgängets ära. Den
trevliga samling klubbmedlemmar som skall ner
till Rösholmen den 8/7 - 14/7. Vill Du också med
tag kontakt med Timo Ekholm på tel 0762/22077
mellan 18.00 - 21.00, och hör om det finns
några platser kvar. Eller kanske det blir något
återbud.





Med en spänd förväntan inför den kommande årsfesten letade jag mig fram bland Gamla stans gränder. Jag hade fortfarande 73 års fest i färskt minne. I år hade jag däremot inget problem att hitta till Staffan Sasses gränd. Med ett igenkännande leende på läpparna ringde jag på dörren. Den mystiska luckan sköts åt sidan och jag snarare anade än såg det öga som granskade mig innifrån. I år kändes jag däremot igen omedelbart och blev insläppt. Men trots att jag mindes kontrasten från förra året slogs jag ändå med häpnad då jag kom ner i underjorden. Utanför dörren hade det varit mörkt och kallt och inget mer än trafiken från Skeppsbrom hade hörts, men här innevar det ljus och varmt och ett sorl av röster. Då jag kom ner mötes jag av glada hej rop och omedelbart försvan alla eventuella dystra tankar. Jag började se mig omkring för att spana in eventuella brudar (det ska man ju göra under en fest) vad får jag se. Jo en syn jag inte trott jag skulle få se mer, nämligen klubbens ordförande. Honom har jag inte sett på år och dar. När jag tänkte efter mindes jag att senaste gången varpå förra årsmötet då han valdes. Men jag får väl använda ett uttryck lånat från Hajen " bättre sent än aldrig". (Ni ser vilken visdom vi på hajen sprider. Red.) Jag såg en grupp av klubbens

medlemmar stå å ett hörn och viska med varandra. Då jag gick dittytnade samtalet. Men jag såg att det var något de ville fråga om. Efter en stund kom det fram. Du Heders grodis som är gamal medlem och var med på den gamla goda tiden kan inte Du peka ut vår ordförande för oss.

- Ja så var det då tid för årsmötet. Men ack nej vi saknade ju vår käre kassör vi måste vänta en stund på honom. Och det blev en väntan må ni tro. Efter en evighet som vid närmare eftertanke bara var en timme beslöts att vi skulle starta utan kassör. Då vi hade hållt på en stund hördes ett fruktansvärt flåsande och in genom dörren stapplade kassören. Han var hög röd i ansiktet och gestikulerade vilt. Vi förstod att han ville säga någon, men det enda som hördes var hans flåsande. Vi blev tvugna att ta en paus tills han hade lugnat sig, omkring en timme. (Hur är det med kondisen Kassörn) Nå då han lugnat ner andhämtningen så att vi kunde höra vad han sa, bad han om ursäkt för att han var sen. (oj oj oj)
- Förhandlingarna fortsatte med val av ordförande. Lasse Eriksson föreslogs. Då hördes ett unisont mummel "vem är det,". Jag föreslår härmed att vi döper om oss till " Den okände ordförandes klubb ".
- Styrelsen får ta upp mitt förslag till diskution. Så var då äntligen förhandlingarna avklarade och festen kunde börja. Först skulle vi äta. Det serverades kalkon i riklig mängd tills alla var proppmätta. Den serverades av en kypare i röd livré





och svarta lackskor. Det viskades att han skulle komma direkt från Paris endast för detta ändamål.



Men han snubblade på katten och tappade en bricka kalkon i knät på en av de närvarande damerna. Under den tumult som uppstod efter kände jag igen kyparen som en av klubbens medlemmar. Men på grund av den pinsamma händelsen ska jag låta honom förbli anonym. Efter maten serverades kaffe och cognak till den som ville. Visa av skadan från förra året hade en helnyckterist anställts som bartender. Förra årets bartender som fick bäras ut efter en stund, fick även i år bäras ut, men i år från rätt sida om bardisken. Sedan trädde klubbens trubbadare och lekledare in och organiserade allsång. Det gick bra ända tills kristallkronorna och takputsen började falla ner. Då bröts allsången föratt efterträdas av lekarna. Små grodorna och fiskdamen var de mest populära lekarna. Men det där med fiskdamen höll på att urarta varför vi blev tvugna att upphöra med lekarna också. Så vidtog slutligen dansen. Det var också en upplevelse. Först på golvet var naturligtvis Jane, men vis av missuppfattningen från förra året hade hon engrön klänning och inte en röd. Vi fick oss också en lektion i den senaste dansen med ny fattning av en av de säkerhetsbetonade medlemmarna. Även klubbmästaren i fensimning tränade kondition på dansgolvet inför nästa års tävling. Han påstår sig träna flitigt redan nu så det blir en svår nöt att knäcka för



klubbens övriga medlemmar. Nu hade klockan redan passerat tolv och stämningen var hög. Då började det plötsligt blixtra framför ögonen på mig. Jag visste ju att jag var nyckter så orsaken måste finnas någon annan stans. Då jag såg mig omkring förstod jag vad det var. Där ute på golvet smög det omkring en mystisk individ och fotograferade för glatta livet. Min första tanke var att någon skandaltidning eller utpressare var i farten. Men snart såg jag att det var en av medlemmarna som plåtade. På min direkta fråga varför fick jag reda på att det var för Hajens räkning. Så ni som inte riktigt minns vad som hände får hädanefter öppna hajen med skräck och bävan. Kanske ni plötsligt för reda på vad som hände via Hajen. Ja så var det då dags för uppbrott tyvärr. Men de höll de flesta inte med om. De samlades hemma hos varandra och där vidtog det verkligt intressanta. Men det ska jag inte rapportera. Men är ni bara tillräckligt lyhörda för ryckten. Kanske ni kan få reda på vad som hände. Kanske någon försägar sig i fyllan och villan. Men tro homon inte det kan vara en lögn.

HEDERS-GRODIS.

ROSEN TILL HEDERS-
GRODISEN, FÖR ATT
HAN MINNS
"ALLT"

RED.



Bilden om styrbord visar
 faran med att använda
 felaktiga snösklor. den na
 är böjd och far ut i
 backen till. Inte bra.



KLUBBLOKALEN OCH DYL:

Styrelsen har beslutat att ha nio månadsmöten under året. Dessa skall ligga i slutet av varje månad utom i juni och juli samt december. Dessutom skall klubblokalen vara öppen minst en gång i veckan, utom under sommaren och julen och nyår.

Månadsmötena hålls på följande datum:

Tis. 26/3 : Ons. 24/4 : Tis. 28/5 : Ons 28/8 :

Tis. 24/9 : Ons 30/10 : Tis. 26/11 : Ons 29/1 : 75

Årsmötet beslutas senare.

Under veckorna hålls klubblokalen öppen på tisdagen eller onsdagen. Den av dem som har ett jämnt datum.

Ordförande har fått 1000 kronor av klubbens medel till att upprusta en klubblokal som vi fått på klasrovägen i sollentuna.

Alla som har gamla möbler att skänka klubben ta kontakt med ordförande Lasse på tel. 35 84 23.



HAN ÄR ALDELES VILD
 MED UNDERVATTENS-
 FOTOGRAFERING.....

HÄPP!!



BESÖK PÅ SJÖHISTORISKA OCH VASAVARVET

Vi planerar ett besök på sjöhistoriska eller vasa-
varvet under maj månad. Hör av dig om Du är
intresserad.

28/4 kl. 10.00

SITUATIONSBILD FRÅN MEDELHAVET

AFFE TILL MIKKE i
"INGET ATT OROA SIG FÖR-
ENL. HJELM SER DE ALLTID
MYCKET STÖRRE LIT
UNDER VATTNET "



STYRELSEN

ORDF



LASSE

SUPL.



ROFFE

MAT. FÖRV.



LEFFE

SUPL.



KASSÖR

GLENN

SEKR.



MERIKE

KLUBBM



SVEN-ARNE



DU OSKAR
VI HAR NOG
KOMMITTEL

V. ORDF



STEFAN



STEFY V

ANSVARIG UTGIVARE FÖR HAJEN.
ROLF SÖDERBERG