



3-04

Grod- Bladet



KLUBBFAKTA

SDK GRODMÄNNEN TÄBY

Adress: Box 211 18323 TÄBY

Postgiro: 853894-4

www.grodmannen.com

Klubben bildad den 1 mars 1972. Grodbladet, klubbtidningen utkommer i februari, april, juni, augusti, oktober och december. Presstopp för bidrag är 25/1, 25/3, 25/5, 25/7, 25/9 och 25/11.

Annonser: Ett nummer av Grodbladet: ½ sida 100:- helsida 150:- Helår: ½ sida 500:- helsida 800:-

Medlemsavgifter 2004

Med anslutning till SSDF: Familj 600:- Senior 450:- Junior 200:-

Utan anslutning till SSDF: Familj 400:- Senior 250:- Junior 100:- Dubbelansluten 250:-

(Det finns möjlighet att fransäga sig SSDF anslutning. Vilket innebär att man inte har deras förmåner som t ex försäkring, dumpningsfonden och Sportdykaren. Våra egna förmåner som klubben erbjuder kvarstår.)

Grodmännens Styrelse

Ordförande: [Stefan Mann](#) Granskogens Gård 2 647 91 MARIEFRED 0159-203 02 0707-33 27 33

Vice ordförande: [Heléne Abrahamsson](#) Nyponvägen 2 186 45 VALLENTUNA 08-511 710 44 0735-11 71 02

Sekreterare: [Stefan Wiberg](#) Skyttegatan 31 193 32 SIGTUNA 08-592 551 72

Kassör: [Thomas Wiberg](#) Kragstalundsvägen 75 186 54 VALLENTUNA 08-510 125 76 0704-88 50 18

Klubbmästare: [Britt Marie Larsson](#) Hjälmarsvägen 31 120 53 ÅRSTA 0709-21 24 61

Funktionärer

Säkerhetsombud: [Stefan Mann](#) Granskogens Gård 2 647 91 MARIEFRED 0159-203 02 0707-33 27 33

Ungdomsledare: Anders Nyman Falkvägen 15 183 50 TÄBY 08-756 82 22

Redaktör: [Lars-Åke Fröberg](#) Rostockvägen 30 187 41 TÄBY 08-768 13 65 0708-76 83 22

Utfärdsansvarig: [Peo Stenljung](#) Helsingörsgatan 14 164 44 KISTA 08-751 78 44 0705-24 08 30

Materialförvaltare: [Egon Delfs](#) Karlbergsvägen 22 186 41 VALLENTUNA 08-511 748 87 0705-64 68 44

Webbmaster: [Jan Håkanson](#) Timotejvägen 8 187 69 TÄBY 08-756 64 29 0709-58 42 28

Dykledare

NAUI Instructor #24833 Stefan Mann 0707-33 27 33

NAUI Instructor #36238 Lars-Åke Fröberg 0708-76 83 22

NAUI Divemaster #39370 Peo Stenljung 0705-24 08 30

NAIU Divemaster #40191 Heléne Abrahamsson 0735-11 71 02



Stefan M.



Heléne



Stefan W



Thomas



Britt Marie



Peo



Lars Åke



Janne

Foto på Anders och Egon kommer inom kort.

OMSLAGSBILD: **Fredrik och Tomas fynd från badrenset**

Ordis har ordet

Jag måste bara få det sagt: Jag är verkligen stolt över engagemanget av klubbens medlemmar i denna klubb! Mycket sker bakom kulisserna och jag tycker att det är på sin plats att berätta lite om vad som egentligen händer i bakgrunden:

Vi har t.ex våra ungdomsledare, 4 st till antalet, som tisdagskväll efter tisdagskväll ser till att nya ”grodyngel” kläcks. Vi har vår redaktör, Lars Åke Fröberg, som varannan månad sammanställer Grodbladet, där den förre redaktören, Timo Ekholm, ritar framsidan och medlemmarna kommer in med bidrag (vilket klubben aldrig kan få nog av!). Mycket viktiga för klubben är våra dykledare, i ledning av Peo Stenljung, som hela tiden ser till att vi har utfärder att följa med på. Vår webmaster Jan Håkansson sitter som spindeln i nätet när han ser till att klubbens ”träffpunkt” hålls i gång. Och inte får vi glömma vår klubbmästare, Britt Marie Larsson, som fixar med badrens, fester och allehanda resor. Och sedan alla andra som på ett eller annat sätt ställer upp inom klubbverksamheten, utan alla er skulle det inte fungera!!

Men det roligaste av allt är när man kallar på medlemmarnas hjälp vid t.ex badrenset, och det dyker upp så mycket folk att rensandet av de olika baden bara går av farten! I år lyckades vi t.o.m locka med en icke-medlem att komma och rensa, han hade sett uppropet och kom bara ned till Rösjön! Korvarna som Britt Marie har slängt på grillen smakar så mycket bättre då man har mer tid över för sådant, speciellt som Timo hade ett uppdämt behov av att berätta läskiga historier!

Detta engagemang måste ju tyda på att klubben har hittat rätt och vi inom styrelsen jobbar hårt att hela tiden förbättra sådant vi vet att vi kan bli bättre på. Men det är lätt att bli lite hemmablind så har du något du vill tillägga, kommentera, kritisera etc, gör det på antingen ordforande@grodmannen.com eller via telefon, 0159 20302, så kan vi kanske bolla lite ideér.

Som jag nämde ovan gick badrenset av bara farten! Denna gång var det ganska lite som plockades upp, en liten cykel drog man dock fram vid Rösjö-badet! Närmast stora arrangemang blir vår festen lördagen den 6 juni vid Skavlöten. Ta med hela familjen så kan vi ”gamlingar” utmana ungdomarna på lite brännboll, eller så sitter vi bara runt elden och myser. Ingen anmälning, inga fasta tider, drop-in från och med ca kl 14.00. Det som skall grillas och drickas samt gott humör är det som skall tas med!

Sedan sist har Lars Åke Fröberg varit på Åland och Helene Abrahamsson på västkusten. Helene har kollat in det nya ”Vecka 31”-stället och har en del att berätta, vilket hon förmodligen redan gör i detta nummer. Alldeles strax skall Grodynglen på baluns till Grönan och klubben skall göra ett sista kontrollrens innan det är dags för sommarvila.

Jag vill å styrelsen vägnar önska er alla en jättetrevlig sommar, med förhoppnings många sköna dyk, så hörs vi till hösten igen (många av oss kommer ju att träffas vecka 31).

Ha det gott!

Stefan Mann

Ordförande SDK Grodmännen

Liten reseupplevelse från Bali.

Jag var till Bali på semesterresa i slutet av februari o början på mars. När man åker till ett sådant ställe måste man naturligtvis prova på de maritima aktiviteter som erbjuds.

Vi hade bestämt oss för att resa till den norra kusten av ön, eftersom det enligt uppgift skulle vara de bästa stränderna, den bästa dykningen och snorklingen samt att man där även skulle kunna se delfiner.

När vi väl installerat oss på ett fint hotell, (vi var dom enda gästerna på detta hotell som hade 40 rum) så gick vi ut på stranden. Där blev vi genast överfallna av ett gäng mörka balineser som erbjöd oss att för 30 kronor åka ut och titta på delfiner.

Vi bestämde så småningom med ett par killar att vi skulle åka ut med dom nästföljande morgon. När man ska ut o se på delfiner måste man kliva upp tidigt, ty det är avresa från stranden klockan sex på morgonen.

Dessa glada ynglingar sade oss att detta inte är något problem, vi kommer och knackar på o väcker er halv sex. Sagt o gjort, detta lät väldigt bra i våra öron. Något sa oss ändå att gardera med egen väckning. Det visade sig på morgonen vara tur.

När klockan var sex på morgonen, var det endast vi där. Våra nyfunna vänner som skulle köra ut oss med båt lyste med sin frånvaro. En kvart försenade dök de i alla fall upp, helt oförstående till att vi stod och väntade o var lite småsura. Vi hade nämligen under tiden sett ett 15-tal andra båtar med delfintittare köra ut på havet.

Nåväl, det kom på motorer på båtarna och vi lade ut. Motorerna är en liten historia för sig. De ser ut som våra gräsklipparmotorer med drivaxeln rakt ut och två meter ner sitter det en liten propeller. Den unge herre som körde vår båt hade med sig en trasa och torkade flitigt runt tanken på motorn..det luktade bensin riktigt ordentligt och vi var lite tveksamma till hur detta skulle gå.

Båt nummer två, där vårt resesällskap från Åland färdades, lade ut och tuffade iväg. Vi kom iväg strax efter, och snart hade vi passerat deras båt. Det gick på fulla varv med vår båt, bensin luktade det, och efter endast 5-600 meter började

det spruta bensin runt vår motor. Föraren torkade väldigt ivrigt med sin trasa men se, det hjälpte inte ett dugg. Efter ytterligare 100 meter så stannade motorn och var omöjlig att väcka till liv igen. Denna delfintur tog så slut genom att våra vänner i den andra båten fick bogsera in oss till land. Lätt irriterade gick vi upp till hotellet hörande hur våra båtförare stod och skällde på varandra på stranden. Vi gjorde nämligen klart för dom att vi inte ville betala och inte heller anlita dom för ett nytt försök att få se delfiner.

Vi berättade om vår incident på hotellet varpå dom genast arrangerade så att vi genom deras försorg fick åka ut två dagar senare. Nu fungerade till o med väckningen minsann.

Det var dessutom förmodligen någon mening med att vi inte kom iväg den första gången. De som var ute på havet denna gång såg inga delfiner alls, och när vi väl kom ut så såg vi hundratals delfiner som simmade längs kusten och hoppade över vattenytan med jämna mellanrum. En både mäktig och fascinerande upplevelse att få vara med om. Det visade sig under de två veckor vi var där att vi var dom enda som sett så många delfiner under den tiden.

Några dagar senare var det så dags för den första dykutflykten. Vi hade efter rekommendationer från lokala förmågor bestämt oss för att åka till en nationalpark, en ö, som heter Menjangan. Det skulle enligt vad vi hört vara en av de bästa platserna på Bali att dyka på.

Vi bokade med ett dykcenter och de kom och hämtade oss rean klockan åtta på morgonen. Vi skulle åka bil i cirka 60 kilometer för att komma till dykplatsen. Väl framme med bilen skulle 20 minuters båtfärd vidta.

Nåväl, förväntansfulla klev vi in i minibussen och resan började. Redan efter några kilometer kände vi hur det kom in avgaser i bilkupén. Det blev näst intill outhärdligt att sitta bak i bussen. Som tur var saknade bilen dessutom AC, så vi höll även på att flyta bort där bak. Efter 90 långa minuter var vi i alla fall framme vid slutmålet för bilresan. Alla saker lastades i en båt modell större med en 40 hästars Mercuri i aktern.

Båtresan startar och vad tror ni händer...jo, efter 5-6 minuter så stannar motorn. Den alltid leende båtägaren, hemmahörande på Java blev vi upplysta om, satte igång att klla sig i huvudet och kika på motorn. I detta läge tog vår resekamrat från Åland helt enkelt och tog bort ett filter, blåste det rent, satte tillbaka och vips så var vi på väg igen. Ett vanligt problem med dessa motorer blev vi informerade om. 10 minuter senare var vi så äntligen framme vid det stora målet, att få dyka vid ett levande korallrev.

Dykningen var helt fantastisk, när man som jag inte har dykt under så här bra förhållanden. Sikten var minst 40 meter och vattnet 27 grader varmt även nere på 20 meters djup. Korallerna fanns där i all sin prakt och i regnbågens alla färger. Det var även gott om fiskar av alla de slag. Revet runt ön var som en vägg som stupade rakt ner till 40 meter. Det var lite strömt så vi kunde driva långt utefter revet utan att anstränga oss. Detta gjorde att vi var nere nästan en timme under det första dyket. Båten följde oss på ytan och plockade upp oss nöjda dykare för att ta oss tillbaka till utgångsläget. Där väntade en god lunch som ingick i utflykten. Här var det inte korv med bröd, Utan Nasi goreng.

Efter en dryg timme gav vi oss av på dyk nummer två. Nu simmade vi åt det andra hållet. Vi hade en svag ström emot oss, men inte värre än att vi lätt tog oss framåt. Detta dyk innehöll samma typ av koraller och fiskar, men vad som var nytt var att det fanns grottor att simma in i. Öppningarna var nere på 15 meters djup, och när man väl simmat in så var grottan öppen upp till ytan. Det var riktigt läckert att lägga sig på rygg och se öppningen vid ytan.

Efter 45 minuter tog detta dyk slut och vi återvände med båten till land. Resan företogs i hållande regn och åska, det är regnperiod på Bali vid den här årstiden. Det gjorde inget eftersom regnet är 30 grader varmt.

Väl iland återstod endast hemresan i den ”fina” bilen. När vi kom tillbaka bokade vi en ny tur som vi skulle göra två dagar senare. Denna gång till ett vrak som ligger på en plats som heter Talumben.

Vårt krav för denna resa var en buss med AC och att den inte tog in avgaser. Detta ordnade vår divemaster till vår fulla belåtenhet.

Vraket är ett amerikanskt krigsfartyg som gick på grund under andra världskriget. Liberty heter det enligt välunderrättade källor.

Vraket låg lättillgängligt vid stranden. Endast 50 meter ut från stranden på 5 meters djup låg fören. Vraket låg sedan lutande nedåt med aktern på 25 meters djup. Det var helt övervuxet med koraller med andra former och färger än de vi sett några dagar innan.

Runt detta vrak fanns det mycket mera fiskar, som dessutom var väldigt nyfikna av sig. De simmade runt oss och tittade in i masken för att se om de kände igen oss förmodligen. Det allra roligaste var ett stim med flera tusen fiskar som man sakta kunde simma upp i underifrån. Fiskarna flyttade på sig så pass att man fick plats, och vips var man omgiven av hela stimmet.

Dessa dykturflykter avslutades med att divemastern bjöd hem oss på middag ett par dagar senare. Vi blev hämtade på hotellet och körda till en strand, där det var dukat med lyktor på bordet. Som en extra trevlig effekt var det fullmåne som speglade sig i vattnet.

Divemasterns fru hade lagat till några typiska Balinesiska rätter som vi åt av med mycket god aptit. Vi kände oss mycket nöjda med våra dykdagar och det bemötande vi fick av dessa trevliga människor vi träffade.

Om någon läsare av detta har planer på att åka till Bali så står jag gärna till tjänst med information om var man kan bo, divecenter, osv.

Glada dykhälsningar

Owe Nässlander



Var vi först på vraket?

Den 17 april besöker grodmännen det nya vraket vid Kanaan badet i Hässelby som sjönk för bara någon månad sedan. (Innan vi hoppade i bjöd Peo på smörgåstårta.) Första dykparet som hoppade i rapporterade att sikten inte var så bra, ca. 1 meter. Men vad gör det när det är något nytt att dyka på.



En och annan godbit hittade vi i alla fall. Vi kommer tillbaka i höst, lita på det.

Text och foto: Lars Åke Fröberg

En rapport från badrenset



Fynden från Ängsholmsbadet i Rönningesjön. Man kan undra hur någon kan komma på tanken att släpa ner sin gamla cykel eller ett handfat och kasta i vattnet. Det är nog tur för badgästerna att vi är här och rensar upp, annars känns det som det skulle hända många olyckor. Efter allt rensande på baden i Täby bjöds det på korvar av alla olika slag .



Text och foto: Lars Åke Fröberg

Grodmännen besöker dyktankhuset på Djurgården

Måndagen den 26 april var vi en liten skara på sju vuxna och två barn som gjorde ett besök i marinens gamla byggnad som ligger brevid Vasamuseet. Här bedrev marinen forskning och utrymningsövningar från början på 1930-talet.



Idag är det Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) driver dyktankhuset. Föreningen startade 1979 för rädda det gamla dyktankhuset från rivning. Och det lyckades de med. Huset är renoverat och det är en otroligt fin samling av dykerihistoriskt intressanta föremål som finns här. Utställningen är uppdelad i tre våningar. Bortsett från träningstanken som löper genom hela huset finns både sportdykning och tungdykningen representerad.

Har du ingenting att göra under sommaren kan jag starkt rekommendera att stoppa in huvudet på Dyktankhuset. På deras hemsida, www.sdhf.se, hittar du öppettider. Och man kan alltid ringa till Dyktankhuset under helger och höra om någon är där. Tel 08-6620961

Det finns även en bok skriven om dyktankhuset, "Dykhuset på Galärvarvet" av Claes Lindemark. Den finns att köpa på Sjöhistoriska museet och på Dyktankhuset och kostar 150:-. Klubben har givetvis ett eget exemplar som går att låna om man lovar att lämna tillbaka det.

Helene Abrahamsson



BLI MEDLEM

Vill Du vara med i Svensk Dykerihistorisk Förening så anmäl Dig till klubbmästaren Lars Gustafsson genom att sätta in årsavgiften 200:- (eller större summa) på PG

4400251-7, Svensk Dykerihistorisk Förening.

Glöm inte ange namn och adress på inbetalningskortet.

Grodmännen på Åland 14-16 maj

Så är det äntligen dags för våren höjdpunkt enligt mig och några andra. Det är fredag eftermiddag och vi åker ut till Kapellskär. Vi = Bil 1, Lars Åke, Hanna och Peo. Bil 2, Per, Ulf och David. Bil 3, Bill Anette och Magnus. Framme på Åland plockar vi upp våra saker och pratar om morgondagen och hoppar i säng kl 01,30. 6,45 ringer väckarklockan dag att gå upp. Förväntansfulla står vi och väntar på Jan-Ola som jobbat hela natten. Det är hos Jan-Ola (Sirius Dyk) som vi bor och dyker med.



Båten lastas och det bär av ut till havs.



En titt ner i maskinrummet på Skiftet.

Dagens dyk ska vi göra på Skiftet. En isbrytande passagerarångare som gick på en mina 1916-12-14. Längd 33 meter och 8 meter bred. Vi hade tur att vara först på Skiftet, sikten var 10 meter. När vi kommer upp och ska åka till en gammal lotsplats för att grilla korv kommer Oxygen's dyksällskap. Vilket visade sig vara tur, för vid andra dyket hade de grumlat upp ordentligt.



Tänk vad det är gott med korv efter ett dyk.



Jan-Ola sköter grillen som en mästarkock.

När vi kommet hem så säger Jan-Ola att det är bäst att vi åker ut tidigt i morgon så vi kommer först på Plus som är morgondagens dykmål. Efter en deco-öl och bastu hjälps vi åt med maten. Det blir grillad oxfilé och entrecote med klyftpotatis, vin eller öl serveras till och som efterrätt serveras glass. Resten av kvällen tittar vi på kort och lyssnar på slagerfestivalen.



Finklädna till middagen.



Galjonsfiguren på Plus.

Så var det morgon igen och dags att bege sig ut till havs. Gissa vilka som dyker upp när vi är framme vi Puls och ska hoppa i vattnet? Jo Oxygen`s dyksällskap. Det var tur att vi kom i först med tanke på gårdagens andra-dyks-sikt. När vi är på väg upp möter vi Oxygen`s dykarna och då förstår vi varför sikten var så dålig. De släpar sig och surfar fram på botten, vilket gör att sikten försvinner helt. Som tur är att de åker till Skiftet och gör sitt andra dyk medan vi går iland och grillar korv njuter av solen och har det väldigt bra i största allmänhet.



Ett stort block.



En toalett i fören på Plus

Innan vi åker hem hinner vi med ett besök på Pommern och sjöfarts museum i Mariehamn. Lite fakta om Plus: Gick på en grynnan 1933-12-13 i snöstorm, 90 meter lång.

Åland i höst 1-2 oktober?

Missade du vår-resan till Åland? Då finns det en chans att hänga med i oktober. Vi kommer att åka på fredag kl 15,00 från Kapellskär, göra två dyk på lördag och åka hem kl 19,00 från Mariehamn. (Vi är i Täby ca 21,30)

Kostnad för denna lilla tripp blir ca. 1200:- inkl resa, middag på fredag, frukost och lunch och två dyk på lördag. Nio platser finns. Krav för att få följa med: advanced cert och 50 loggade dyk.

Givetvis så ska jag med själv, för att dyka på Plus kan man bara inte missa.

Foto och text Lars Åke Fröberg (bara 16 dyk på Plus än så länge)

Vita hajar, sälar och människor

– Åh, Ni har kommit hit för att se på vithajar, sa chauffören som hämtade oss på flygplatsen, jag är ledsen att behöva säga det, men det var en surfare som blev attackerad av en vithaj och förlorade ena benet nere vid Muizenberg i torsdags.

Muizenberg ligger vid False Bay i Sydafrika, på Stilla havssidan 35 minuters väg från Kapstaden. Cirka 20 minuters båttur ut i bukten ligger en liten stenig ö som kallas för Seal Island. På den bor det ca 30 tusen afrikanska sjölejon tillsammans med ett 100-tal pingviner och massor av fåglar. Det som skiljer den från andra ”sälöar” är att det, under den afrikanska vintern (maj-oktober), samlas massor av vithajar runt den och att dessa har utvecklat en mycket våldsamt metod för att få tag på sjölejonen. Vithajarna följer botten kring en 20 meters platå runt ön och när de får syn på ett ensamt sjölejon tar de full fart rakt underifrån och attackerar det lilla djuret med en obeskrivlig kraft.

Hela havet exploderar i skum och hajens fart får den att fara helt upp i luften och om den har haft tur har den sjölejonet med sig i munnen. Vi hade sett ett TV-program från Discovery som visade vithajarnas jakt på sjölejon och vi hade beslutat oss för att åka dit för se, om vi med lite tur, kunde få se en vithaj på nära håll. Nu var vi tidigt ute på hajsäsongen och varken väder eller hajar var riktigt på vår sida, men några glimtar fick vi ändå se. En morgon var det fyra hajar som jagade sjölejon, vilket var något vi inte riktigt räknat med att få se. Det hela går så snabbt att synen bara bränner till på näthinnan och man är osäker på vad man egentligen såg. Att hinna fotografera, ja det är bara att glömma bort. Skummande rödfärgat vatten och en väldigt speciell doft av späck, blod och inälvor som känns över vattnet är oftast allt som blir kvar.



Proceduren för att studera vithaj är att man samlas vid båten i gryningen och åker ut till Seal Island där man lägger sig och väntar för att se om hajarna är på jakthumör. Jakten verkar i huvudsak ske tidigt på morgonen då sjölejonen ger sig ut från ön för att fånga fisk. De är mycket väl medvetna om hajfaran och håller sig normal på grunt vatten nära land. När sjölejonen skall ge sig ut på jakt samlas de runt en av öns uddar och ger sig iväg i grupper om 6-12 stycken. De börjar med att ta ett djupt andetag för att sedan simma så långt de kan längst botten. Därefter dyker de upp och simmar längst ytan ut mot havet där de sprider ut sig för att jaga en och en. Det motsatta sker då de skall tillbaka till ön. Då samlas de i grupper ca 400 meter från ön, tar några djupa andetag och dyker mot botten för att följa den så nära ön de kan innan de kommer upp till ytan igen.

Efter att vi väntat en stund för att se om hajarna var på jakthumör släpptes det i en sjölejonsattrapp för att se om det gick att lura en haj att hoppa upp riktigt nära båten. Detta lyckades vi med en enda gång och trots att fingret var på kameran som var inställd mot attrappen, hann hajen landa med ett plask innan min bild var tagen.

Efter att ha släpat attrappen några varv runt ön så ankrades det upp för att pröva om vi kunde locka några hajar intill båten. Detta sker genom att fylla en jutesäck med ”sardiner” (en strömmingsliknande fisk) som hänger ner direkt bakom aktern på båten. Syftet med detta är att skapa ett doftspår som skall locka in hajen till båten. Med jämna mellanrum lyfts säcken upp och man trampar lite på den för att skapa ett än mer smaskigt spår. Förutom detta doftspår knyter man fast en större fiskbit fast på en lina som också har en boj fäst strax före slutet av linan. Hajarna nöjer sig inte med vad som helst utan det skall vara en färsk fisk av god kvalitet. Oftast hade vi med olika sorters tonfisk.

Så stundar en lång väntan. Flera dagar kom det relativt omgående in en haj för att inspektera betet genom att simma runt båten ett eller ett par varv och sedan försvann den. Mycket frustrerande för en

dyrt betalande turist som gärna ville se haj hela tiden och som helst ville gå ner i en hajbur och se dem i sitt rätta element.

Nu är det ju inte bara tråkigt att vänta, det påminner rätt mycket om att fiska, om än i en ovanligt vacker miljö. Det finns fåglar att se, sjölejon i överflöd, vackra berg och ett fantastiskt hav.

En dag hade vi mer tur och efter att ha väntat i över tre timmar kom det två vackra, tre och en halvmeter långa, hajar upp och hälsade på. Eftersom syftet inte är att mata dem togs då sardinsäcken in i båten igen och man försökte, med hjälp av den större fiskbiten att locka in hajen mot båten.

Här är vithajens beteende helt annorlunda mot när de jagar sjölejon. De är helt loja och simmar långsamt runt båten för att ibland göra ett försök att ta fiskbiten. Nu var det egentligen bara en av dem som gick på betet, den andra simmade bara två varv runt båten och försvann.



Vi såg nog ganska många vitthajar fast inte så länge som vi hade önskat, men vi såg dem trots allt!

Vilken härlig känsla det var att se dem så nära, och så lugna. Med sina svarta pepparkaksögon och lugna beteende fick jag nästan samma känsla som inför delfiner. Man vill bara gulla med dem. Det finns (fanns?) faktiskt ett par grabbar i Sydafrika som roade sig med att simma med den utan bur och med bara en stång som skydd! (se National Geographic nr 4 2000.) Om det är riktigt vettigt eller inte vill jag inte spekulera om här... Hajarna finns i alla fall kvar där nere och väntar på dem som vill ta chansen att se dem. Fast några garantier för att man lyckas utfärdas inte.

Så förmodligen var det en vilsesimmande haj från Seal Island som passerat Muizenberg den där olycksaliga torsdagsmorgonen strax före vår ankomst och troligen var det något hos den paddlande surfaren som satte igång jaktreflexen hos hajen. Inte var det till tröst för någon att hajen spottade ut benet så snart den upptäckte att det var neopren och inte päls som omgav bytet (benet hittades 10 dagar senare på en strand flera mil därifrån). Den 16-åriga pojken låg länge kritiskt till, men han klarade livhanken, om än utan ben och med lättare skador på synen. Det sistnämnda troligen på grund av all tung medicinering och de många blodtransfusionerna han utsatts för. Nu har det bildats en fond åt honom för att underlätta hans framtida liv.

Vithajarna har jagat säl i bukten så länge någon kan minnas och på sommarhalvåret är stränderna runt omkring fyllda av badande människor utan att det för den skull brukar hända några incidenter. Icke desto mindre stormar ju känslorna när något dylikt inträffar och genast blir det en debatt om hajarnas vara och icke vara. (Vi kan ju bara tänka oss hur det skulle låta här hemma om en varg attackerat en människa.) Sydafrika är ett av de få länder som valt att förbjuda jakt på vithaj, även om det kanske inte uppfylls till 100 %. De övriga länderna som också valt att skydda vithajen är USA och Australien. Den känsligaste delen i den Sydafrikanska debatten tycktes vara att man har börjat ta med turister ut på vithajsturer och att man då använder sig av åtel för att locka hajarna intill båten. Många anser att det är ett sätt att vänja hajarna vid att människor = mat. Självt betvivlar jag detta och bara det att hajen som attackerade surfaren omedelbart släppte honom då han upptäckte att det var en människa visar ju på att det hela var en missriktad attack. På det här sättet verkar det och också vara över hela världen, vithajen är trots allt den haj som attackerar och dödar flest människor, men nästan alltid lämnas personen direkt efter attacken och hajen flyr undan. Kanske är ingen tröst för den som blivit attackerad, men det talar ändå för att människor inte tillhör vithajens normala byten.

Skrevet av . William Hemberg

Länkar:

Vill Du se fler hoppande hajar så kan Du gå till <http://www.apekspredators.com>

Vill Du se fler av våra hajbilder så gå till:

<http://www.dykarna.se/photoAlbum/album.asp?userId=2164&albumId=5400> o

Vill Du veta mer om hajar så finns bl a:

<http://www.flmnh.ufl.edu/fish/Gallery/Descript/Whiteshark/whiteshark.html>

<http://www.whiteshark.co.za/>

Dykare misstänks för grovt fornminnesbrott

En man i 30-årsåldern bosatt i Stockholm åtalas i Tierps tingsrätt då han för två år sedan ska ha plockat med sig en skeppsklocka från ett vrak i Ålands hav utanför Östhammar. Mannen är misstänkt för grovt fornminnesbrott.

Brottet ska mannen ha begått när han deltog vid ett så kallat dyksafari i maj 2002. Ett sällskap på två arrangörer och fem gäster begav sig från Stockholms skärgård till Märket utanför Östhammar. Där dök en av arrangörerna och de fem gästerna vid skeppsvraket Hesperus från 1880-talet, ett vrak som klassas som fast fornlämning. Under dykningen upptäckte dock flera av de andra gästerna att 30-åringen betedde sig misstänksamt. När han kom upp ur vattnet ska han enligt vittnen ha haft med sig en liten klocka som han gömde undan i sin väska. Gästerna varskodde en av arrangörerna, som i sin tur konfronterade 30-åringen med uppgifterna. Enligt arrangören ska mannen då ha erkänt att han tagit med sig klockan men vägrat lämna ifrån sig den så att arrangörerna kunde lägga tillbaka den. Efter att händelsen polisanmälts gjorde polisen en husrannsakan hos 30-åringen och fann en mängd vrakgods i hans lägenhet. Mannen har dock förnekat att godset kommer från annat än vrak som han genom vänner har haft bärgningsrätt i. Han förnekar att han skulle ha tagit med sig någon klocka från vraket utanför Östhammar och hävdar att det han hållit i handen var en sten som han haft för att inte stiga för fort i vattnet. Den skeppsklocka som polisen har tagit i beslag uppger han kommer från ett annat vrak.

Från UNT 2004-04-30

Lastfartyg på grund utanför Holmsund

Ett 80 meter långt lastfartyg gick vid halv niotiden på söndagsmorgonen på grund vid fyren Revet söder om Holmsund.

Fartyget hade navigerat fel men fick troligen inga allvarliga skador av grundstötningen.

Expressen 2004-04-27

Träskuta gick under utanför Skånes kust

SIMRISHAMN. En träskuta som använts för pilkfiske gick på fredagen till botten då den var på väg från Åhus till Simrishamn för att läggas upp på varv. På det 20 meter långa fartyget, E-ystrasalt, fanns tre män som undsattes av Sjöräddningssällskapets räddningsbåt i Simrishamn. Skepparen på haveristen hamnade dock först i vattnet och hann bli rejält nedkyld innan räddningen kom. Han fördes därför till sjukhus för observation. Vad som orsakade haveriet var inte klart på fredagskvällen. E-ystrasalt började plötsligt ta in vatten och sjöräddningen larmades vid middagstid. TT

Hämtat från hd.se 2004-05-01

Redaktören har ordet

I detta nummer av ”grodbladet på nätet” så finns en bonus sida som inte finns med i pappersvarianten. Och varför det? Jo för att bilden är så mörk att den inte blir bra i tryck.

Ett stort tack till Owe Nässlander för det fina Bali bidraget och William Hemberg för vita haj bidraget och till Helene för ”rapport från smögen”. Mera sådant vill jag ha in, skriv gärna en rad om vad ni har gjort i sommar och skicka in den till redaktor@grodmannen.com

Ha en bra sommar så syns vi i höst/Lars Åke

Rapport från Smögen

Efter flera dagar med ordentligt med blåst blir inte sikten på västkusten bättre än i Stockholms skärgård. Men det som döljer sig där nere är ändå värt ett besök. Nu var vi ett litet gäng som bestämt oss för att besöka Sjösportgården i Smögen.



Jag och Anna anlände vid åttatiden på onsdagskvällen. På vägen ner hade vi både hunnit med en shoppingrunda i Huskvarna och att lämna hunden i Jönköping. Väl på plats såg kocken till att vi fick te och smörgås i magen. Sen var det bara att vänta in de övriga i gänget som inte anlände förrän halv två. Det var inte ett utvilat gäng som vaknade till den första dykdagen. Efter en god frukost bar det av med båten Wendla till ett första dyk.. Det var en perfekt dykbåt med gott om plats och lätt att ta sig upp. Skeppare ombord var en riktigt go' gubbe som hette Olov.

Smögen Sea Lodge eller sjösportgården som det kallas är beläget precis vid vattnet intill sjöräddningen i Smögen. På berget utanför finns en tunna för varmbad. Gissa om den nyttjades denna helg.... Framsidan står för terrass med solstolar medans baksidan hyser torkställningar för dykutrustningen och kompressor. Stället har bara haft öppet i tre månader. Anders, en av drivkrafterna bakom sea lodge, med personal arbetar hela tiden med att utveckla både lokalerna och rutiner. Lokalerna är mycket frächa med bra torkmöjligheter för utrustningen. På övervåningen finns det 15 st fyrbäddsrum, konferensrum, dusch och toalett. På bottenplanet ligger restaurang, torkrum, dusch och bastu.



Vi hann med sex dyk under helgen utom två av oss som bestämde sig för ett morgondyk innan avfärden hem. Sikten var begränsad under alla dyken men vad gör väl det när det finns så mycket att titta på. En hel del fotografering blev det också. Solen sken mest hela tiden. Synd bara att det blåste och värmen lyste med sin frånvaro. Men det hindrade inte ett tappert gäng vikingar att sträcka ut sig i solstolarna på bryggan mellan dyken.

Sammanfattningsvis har jag bara positiva upplevelser från denna resa. Sea Lodge är helt klart ett ställe jag kommer att besöka igen. Personalen har varit urgulliga och serviceinriktade. Ett glatt gäng som gillar att arbeta ihop. Det märks. Maten var jättegod. Lunchen skulle möjligen ha varit lite mer av kvantitet än kvalitet. Dvs inte så "fin" mat. Men det var bara att säga till så fick man mer. Till ett gäng hungriga dykare hade det räckt med ett stort lass pasta till lunch.

Om du inte har bokat dig till vecka 31 är det dags att göra det. Jag kan lova att denna vecka på Sea Lodge kommer att bli minst lika bra om inte bättre än Bastuskär.

Vid pennen Heléne Abrahamsson

Receptfri medicin från havets botten

Guld är inte allt som glimmar. Andra saker kan vara minst lika värdefulla. Som lite glittrande kvicksilver i en burk på havets botten.

År 1676 drabbades Sverige av en av landets största fartygskatastrofer någonsin när regalskeppet "Kronan" exploderade och sjönk till havets botten utanför Ölands kust. Över 800 man blev kvar ombord och tusentals föremål och skatter följde med dem ner i havsdjupet.

DÅR FICK DE LIGGA orörda tills skeppet hittades igen för drygt 20 år sedan.

– Tidigare har man mest brytt sig om att plocka upp guld- och silver-skatter från gamla sjunkna skepp. Men även det som ser ut att vara en geggig slamklump kan vara något värdefullt som innehåller oerhört mycket information, säger Lars Einarsson som är projektledare för utgrävningarna på Kronan.

Ett exempel på det är den lilla stengodskruka som man hittade i vraket för bara ett par år sedan. I botten på krukan såg man något som glimmade, och eftersom marinarkelogerna visste att man brukade använda kvicksilver i sjukvårdssalvor på 1600-talet, så kontaktades apotekaren Bo Ohlson. Han tog sig en närmare titt på krukan, som mycket riktigt visade sig innehålla kvicksilver, uttrört i kåda.

– Burken var väldigt grov och salvan var ganska töntigt gjord, berättar Bo Ohlson och förklarar:

– Om en salva är välgjord ser man inga enskilda kvicksilverdroppar, men det gjorde man här. Så förmodligen är det någon av de enkla-re grabbarna i besättningen som har använt den mot syfilis eller löss och skabb, säger han.

DEN LILLA KRUKAN BLEV startskottet för de medicinska fynden ombord på Kronan. Men det stora lyftet, i

dubbel bemärkelse, kom när man fick upp en kista från ett av de understa däckena sommaren 2001.

Den visade sig innehålla ett helt läkemedelslager, och var indelad i fack med olika typer av behållare och innehåll. I en av burkarna fanns till exempel rester av magmedicin, gjord på sennablåd, fänkål och kryddnejlika; saker som fortfarande finns i naturläkemedel för krångliga magar. Men i många av burkarna hittade man sådant som definitivt inte används i dag, som olika typer av tungmetaller.

– Ofta gick behandlingen av olika sjukdomar ut på att framkalla uttömningar av olika slag, som kräkningar, svettningar och vartömningar. Till exempel använde man kvicksilversalvor mot syfilis för att få i gång salivutsöndringen, som man trodde skulle "spola ut" sjukdomen. I själva verket framkallade man en kvicksilverförgiftning som inte har ett dugg med syfilis att göra. Men i 1600-talets tankevärld var det helt rätt tänkt att göra så, säger Bo Ohlson.

– Jag får ofta frågan om det finns något som vi kan lära oss av den tidens behandling. Svaret är nej! Vi har trots allt samlat på oss betydligt mer kunskap sedan dess. Men samtidigt så var den tidens läkare beundransvärda, de gjorde så gott de kunde med tanke på den kunskap, de verkryg och de handelsvägar som fanns då, säger Bo Ohlson, som berättar att arbetet med att analysera innehållet i kistan är långt från färdigt.

– Vi jobbar vidare och kollar igenom burk för burk och ser vad som dyker upp. Man blir lika förvånad varje gång. Vi har till exempel en liten pyts som luktar dieselolja som vi tänker titta närmare på. Det är känt att bergolja och petroleum har använts i olika svängar ända sedan fornegyptisk tid, men om det fanns i Sverige redan på 1600-talet vet vi inte än. Vi vet inte heller vad det i så fall användes till. Det är några av de många saker som vi fortfarande har att ta reda på.



På det näst understa däck på det sjunkna regalskeppet "Kronan" hittade man en apotekarkista. Den visade sig innehålla omkring 80 olika behållare av tunt glas, stengods och trä. I över hälften av dem fanns rester av innehållet kvar. Hittills har bara ett par av behållarna analyserats, och resultaten har ännu bara publicerats i interna rapporter.

FOTO: LARS EINARSSON/KALMAR LÄNS MUSEUM

Hämtat från DN 2004-04-14

Roliga historier

1. Två norrmän pratar. Den ena säger: vi köpte en toalettborste igår!
den andra: vad tycker du? Fungerar det bra?
den första: jag tycker det var bättre med papper!
2. Vem krossade fönsterrutan, hemma hos dig?
Det var jag fast det var min mans fel!
Hur gick det till?
Han hoppade undan.
3. Jag har svårt att somna på nätterna!
Jag med, men jag brukar räkna till tree.
Bara till tre?
Ibland till halv fyra
4. En skeppbruten man, som levde på ett öde ö i fyra år, ser en ung dam segla förbi.
hon ankrar båten, hoppar i vattnet, och simmar mot mannen och skriker:
Nu ska du få något som du har drömt om i flera år!
vad säger du människa? säger sjömannen - har du snus med dig?
5. Bonden kör mot staden. Han stannar vid rött ljus och försjunker i sina tankar.
trafikljuset växlar om till grönt men han bara sitter där och funderar
då går polisen dit och säger: nu är det grönt!
jaa säger bonden , fast det skulle vara gott med lite regn också

**Detta är en bonussida
som inte finns i pappers tidningen.**



Klubbmästarens göranden och låtanden

Tussilago, blå- och vita sippor, murklor, liljekonvaljer och gullvivor har plockats under enorm njutning denna fantastiska vår och försommar. Badrenset har just gått av stapeln med allehanda mysigo fynd som resultat. Det största i år blev en cykel. Smaskens grillkorv stoppades i glada munnar och Tibblehallen är åter igen räddad till nästa år. Återstår nu bara **kontrollrenset onsdagen 30 juni kl. 18.00**. Samling som alltid vid Rösjöbadet. Vi hoppas att många medlemmar ställer upp och hjälper till även då. Det är skönt när det går snabbt så man kan koncentrera sej på "Grodgrillen" efteråt. Nya färskor korvar bjuds ju då också till alla flitiga rensare. All luft ersätts mot kvitto.

Några av oss var på besök i Dykhuset på Djurgården härförleden. Det första jag fick syn på är ett fräscht exemplar av Timos unisuit, här som exempel på tidig torrdräkt. Röd var den också. Förutom själva tanken för övning av fri uppstigning, fanns här ett gott stycke dykhistoria att både klämma och känna på.



Lite tidiga regler för vad som krävdes för att få bli dykare då för länge sedan, är jag bara tvungen att redovisa:
"Ur föreskrifter för dykare 1874"
Innan någon antas till dykarelev, bör han först undersökas av läkare, huruvida han är lämplig därtill.

Ingen bör användas till dykeri:

1. Som är blodfull, har kort hals och högröd ansiktsfärg, stundom i förening med blodsprängda ögon.
2. Som lider av huvudvärk, är något döv eller haft flytning ur öronen.
3. Som spottat eller hostat blod.
4. Som lider av hjärtklappning.
5. Som är mycket blek och blå om läpparna, har kalla händer och fötter, - med andra ord en som är blodfattig.
6. Som är stark drinkare eller lidit av upprepade anfall av syfilis eller haft rheumatism eller solsting.

Vi fick ett exemplar av boken "Dykhuset på Galärvarvet" med oss hem. Ett gott stycke dykhistoria är nedtecknat i den och den finns till utlåning på förfrågan.

Ungdomsledare Anders har haft avslutning med fridykarna på Gröna Lund med understöd av Thomas kassör. "Kids" har helt klart vare sej termostat, självbevarelsedrift eller rädsla inbyggt. Kul har dom i alla fall.

Nu närmast ser vi fram emot festen vid Skavlötens friluftsgård. **Lördagen 5 juni kl. 14.00** ordnar vi en familjefest för alla som vill, för att fira att sommaren kommit. Vi planerar att ta med barnen och titta på djuren, fika och spela brännboll. Bastun är öppen, för ett dopp före midsommar klarar annars bara ungarna av. med livet i behåll. Vid lägerelden lite senare har vi tänkt grilla medhavd middag och sen sitta och ljuga i brasvärmens så länge vi orkar. Välkomna!

Det stora mervärdet på Sjösportgården Sea Lodge vecka 31 i Smögen, lockade större delen av gamla bastekärrsgänget och några nya entusiaster också. En vecka vi är enormt nyfikna på. Vi hoppas ju att den nu 32-åriga traditionen att dyka och bara fira sommaren ihop ska bestå länge än. Bara tre av dom 28 platserna blev över och fick avbokas. Är någon eftersläntare intresserad och skyndar sej att ringa mej, kanske dom fortfarande går att rädda. Se förra numret av Grodbladet.

Eftersom övertygelsen är stor att v. 31 blir en succé har vi redan bokat ett 20-tal platser på Sjösportgården Sea Lodge 23-26 september. En långhelg när vi ska fiska havskräftor och krabba som sedan ska ätas upp. Mer att läsa finns på annan plats i detta nummer.

Ja så är det dom vanliga utfärderna också såklart. På land hinner man bara va om man absolut vill. Ta en titt i kalendariet vet jag! Trots allt detta tas alltid nya förslag emot med största tacksamhet. Klyftiga, tokiga, innovativa och alldeles vanliga. Alla förslag!

Maila mej gärna från hemsidan eller på bml@trialformsupport.se Eller slå en signal hem, 91 87 97 eller på mobilen 0709-21 24 61 om frågor eller förslag.

Vi ses och hörs väl? *Britt Marie*



**Vi är Sveriges mest kompletta utbildningscenter inom dykning.
Vi utbildar allt från nybörjare till avancerade tekniska dykare.**

Vi har utbildat och utrustat dykare sedan 1987 i våra stora lokaler i Åkersberga. Vår långa erfarenhet av dykutbildning och dykutrustning hjälper oss i vår strävan att vara "ditt kompletta dykcenter".

I vår välsorterade butik erbjuder vi försäljning, service och uthyrning av marknadens ledande märken på dykutrustning, självklart till mycket konkurrenskraftiga priser och med möjlighet till räntefri avbetalning upp till 24 månader via Handelsbanken Finans. Som Nordens första och enda Career Development Scuba Center erbjuder vi ett komplett NAUI kursutbud från grundkurs till instruktör inom både Sportdykning och Teknisk dykning samt ett flertal specialkurser. Dyk gärna in till oss, ta en fika och snacka lite dykning, alla vi som arbetar på Åkersberga Dykskola är själva hängivna dykare som lever för denna sport vi alla tycker så mycket om; Dykning!

Just nu har vi specialpris på nitroxkurs till alla grodmän 1495:-
För att få detta pris krävs att ni blir sex stycken som går kursen.
Anmälan och frågor till Lars Åke Fröberg på tel 08-7681365 (kvällar).
Specialpris på luftkort med 12 fyllningar för 270:- mot ord. 475:-

Åkersberga dykarskola Stationsvägen 26 18450
Åkersberga Tel. 08-54063622

Välkommen!

<http://www.akersbergadykskola.se>

Career Development
CDSC
NAUI Scuba Center

Välkommen



Michael Bergström
NAUI Technical Workshop Director



AQUA-SPORT

BUTIKEN FÖR DYKARE

FULLSTÄNDIG SERVICE AV POSEIDON'S SORTIMENT

FÖRSÄLJNING

DYKARSKOLA

SERVICE (regulatorer, dräkter, apparater)

LUFTFYLLNING 200-300 BAR GM. PRIS 10:-

DYKSÄLLSKAP

DYKUTFÄRDER

RÄNTEFRITT HYRKÖP PÅ 12 MÅNADER

Välkommen till oss på Katarina Bangata 79

Tel. 08- 6447878 6411440 Fax 08-6426200

mail: info@aqua-sport.se

www.aqua-sport.se



American Foto

Rålambsvägen 7-9 08-618 15 70

UV-paketet med 3 Mega Pixel!



Canon A70: 3 MP, 5 punkters AF, manuella inställningar m.m
Undervattenshus 40, alla funktioner lätta att komma åt.
128 MB. Räcker till ca 70 bilder. Begränsat antal paket.

QuickTime och en
TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare
krävs för att kunna se bilden.

4895:- inkl moms

UV-paketet för den kräsne!



Olympus C-5060: 5 MP, 27 mm vidvinkel, total kontroll.
UV-hus 40 m, blixtsko, utbytbar frontport, neutral i vattnet.
Minneskort CF 256 MB.

8495:- inkl moms



Tänk på att priserna snabbt ändrar sig inom den digitala världen. Ring alltid för att få de senaste priserna. Och du, det finns massor med olika paketylösningar, ovan exempel är bara ett litet smakprov!

AUDIO VIDEO

Alla grodmän hälsas välkomna till Sjösportgården i Smögen på årets höstresa 23-26 september.

Denna gång ska vi fiska havskräftor och krabba som vi såklart äter upp till middagen. Ett tema även i år är UV-foto.



Vi har bokat upp 20 platser. Det finns 1-4 bäddrum. Sängarna har täcke och kudde. Varje rum har handfat. Toalett och dusch finns i direkt anslutning. Sänglinne kan hyras på plats.

Restaurangen har fullständiga rättigheter och det spelar ingen roll om maten levereras på land eller till sjöss. Vi bestämmer!



På torsdagskvällen får vi en presentation framför öppna brasan innan sängdags. Frukostbuffén äts sen 1 meter från havet.

Båtturerna och förstadyken sker innan lunchalternativen finns att tillgå. Hemma är det sen helt fritt att ta sej ett kvällsdyk på husrevet i direkt anslutning till Sjösportgården.



Ännu lite senare kan man ta en kall pilsner i bastun eller i den vedeldade badtunnan för 10 personer ute på klippan.

På fredagen el. lördagskvällen så kommer Anders Salesjö att hålla föreläsning med bildvisning för oss. I stället för en av dykturerna så kommer vi att ta en skärgårds/fisketur. Krabba och havskräftor ska infångas.

På så sätt kan fler än bara dykare hänga med ner och njuta av västkusten.

Kostar

Priset är 2450:- för boende i 3 nätter, 4 st dykutfärder, 1 st fisketur, all luft, all mat, samt en föreläsning.

Titta gärna in på www.sjosportgarden.se eller ring 0523-703 02

Vi med AGA-flaskor får titta till gängdjupet på kranen då endast 22 mm kan fyllas. Finns 19 mm-gången kvar är det kanske dags att byta i alla fall eftersom den inte accepteras någonstans på västkusten.

Har ni blivit tillräckligt sugna för en anmälan gör ni det inte i kalendarier utan till Britt Marie på 91 87 97, 0709-21 24 61 eller bml@trialformsupport.se

Uppgifter som krävs är ev. specialkost, certifikatnivå och antal dyk. Inte nog med det, för att anmälan ska räknas ska 500:- sättas in på grodpostgiro 85 38 94-4 och detta senast 1 september.



Sjösportgården Sea lodge är belägen endast ett stenkast ifrån "Smögenbryggan". Att hitta dit är enkelt. Med bil tar man sej via E6:an till Uddevalla. Strax norr om Uddevalla svänger man av motorvägen, skylt till Smögen. När man sen kör över Smögenbron fortsätter man in mot Smögen. Efter första hamnen som kommer på vänster sida, "Nya hamnen", svänger man vänster och följer skyltningen Sjösportgården/Sjöräddningsstationen. Väl framme finner man parkering i nära anslutning.



Köpingdykarna hälsar oss välkomna till Bastekärr 11 – 15 augusti 2004



Missa inte detta tillfälle att besöka Köpindykarnas jättefina hus i Bohuslän, som grodmännen har besökt sedan 1978. Som de flesta av er vet så är vecka 31 full bokad av deras egna medlemmar. Vi har fått 25 platser från onsdag eftermiddag 11/8 till söndag 15/8 (dykning torsdag-söndag). Är du sugen att följa med? Ring då till Lars Åke på tel. 08-7681365 och försäkra dig om att du kommer med.

*Förskottsbetalning till postgiro 85 38 94 - 4 senast 15/ 6 med 400:- per person.
(betalar du inte in förskottet i tid så hamnar du sist i kön)
Det enklaste är att betala in hela avgiften i förskott så är allt betalt och klart.
Ev. resterande avgifter betalas kontant till stugfogden.*

Avgifter för ”långhelgen”

21 - 100 år 1600:-
17 - 20 år 1200:-
8 - 16 år 800:-
0 - 7 år 400:-

Anmäl dig till Lars Åke på
telefon 08-7681365.



**Detta ingår i priset.
Boende, land / båtduk, luft, kaffe, te och trevliga kamrater.
Vi syns 11 – 15 augusti i Bastekärr.**

Grodmännens vecka 31 på Sjösportgården i Smögen sö-sö 25/7-1/8



Större delen av det gamla bastekärrsgänget men också några nya entusiaster lockades av det stora mervärdet på Sjösportgården Sea Lodge.



Fredrik, köksmästare, ser till att gamla traditioner som t.ex. den traditionella räkfrossan på onsdagen behålls. Dessutom får vi lunchen serverad ute på öarna och restaurangen har fullständiga rättigheter.

Det finns bastu och en vedeldad badtunna för 10 ute på klippan där kan man ta sej en kall pilsner. Andra aktiviteter: Segla, paddla, golfa, fiska, bada, kolla in sjöräddningen eller en fiskeauktion, turista, shoppa, äta gott...

Efter natur- eller vrakdyken på dagen är det helt fritt att ta sej ett kvällsdyk på husrevet i direkt anslutning till Sjösportgården.

Kostnad per person och dag: 510:-, barn under 11 år 50 %, för minimum 5 dagar. Detta inkluderar boende, helpension och dagliga båtutfärder. Luftfyllning 25:-/flaska tillkommer.

Vi hade bokat 28 platser och bara tre blev över och fick avbokas. Är någon efterslänrare intresserad och skyndar sej att kontakta Britt Marie på 91 87 97, 0709-21 24 61 eller bml@trialformsupport.se, kanske vi kan få dom tillbaka.



Mer info finns i förra numret av Grodbladet och på hemsidan.

Anders och Fredrik önskar oss välkomna.

Kontrollrenset!

Är det enda som återstår nu av årets arbetsinsats: **onsdagen 30 juni kl. 18.00** vid som vanligt. Vi hoppas att många medlemmar upp och hjälper till även då. Det är skönt när går snabbt så man kan koncentrera sej på "Grodgrillen" efteråt. Nya färska korvar bjuds ju då också till alla flitiga rensare. Ingen föranmälan behövs. All luft ersätts mot kvitto.



Rösjobadet ställer

ställer

det



Välkommen



Dykutfärder på gång

5 juni. Grodornas sommarfest vid Skavlötens friluftsgård 14,00

9 juni. Kvällsdyk vid Kyrkuddens vik – Hässelby

13 juni. Hemlig dykplats i Saltsjöbaden

30 juni. Kontrollrenset för Täby kommun. Samling 18,00 Rösjöbadet

25 juli – 1 augusti. Västkustresa till Sjösportgården – Smögen

11 - 15 augusti. Västkustresa till Bastekärr – Hamburgsund

I början av september när alla är tillbaka från semestrar osv. kör vi igång med utfärderna igen. Kolla in nästa nummer av grodbladet som kommer i augusti.

Kommer i höst

23-26 september Höstresa till Sjösportgården

1-2 oktober Vrak safari på Åland

*Kolla in på hemsidan vad som är på
gång!*

www.grodmannen.com

Anmälan till utfärderna görs via kalendarier på hemsidan senast två dagar innan utfärden, glöm inte att avboka i tid om du inte kan följa med.

Samling sker normalt kl. 9,00 vid Din Bil i Täby (Stockholmsvägen 101).

Om inget annat anges på hemsidan.

**Du har väl inte glömt bort att klubben bjuder på
korvgrillning till medlemmar vid klubbutfärder?**



Sommarfest vid lägerelden



Grodor festar på tok för lite tillsammans tycker vi. Så nu ordnar vi stor familjefest för att fira att sommaren kommit. **Lördagen den 5 juni kl. 14.00 vid Skavlötens friluftsgård.**



Vi tar med barnen och tittar på djuren, fikar och spelar brännboll. För den som vågar är bastun öppen. Ett dopp vore ju en utmaning före midsommar.



Vid lägerelden kan man grilla sin medhavda middag och på ljugarbänken väntar vi sen in solnedgången i brasvärmén.



Vi hoppas att just ni **DYKER** upp.
Välkomna!

