



4-04
Groed-
Bladet



Till minne av Egon

En av klubbens mest entusiastiska medlemmar har gått ur tiden efter en lång tids sjukdom och lidande.

År 1985 ringde Egon till mig och pratade om sitt stora dykintresse. Han anmälde sig till en av våra första kurser som vi ordnade. Efter många om och men fick han sitt certifikat. Sedan dess har han verkligen varit en riktig dykfantast. Jag har gjort många dyk med Egon och vi har många fina stunder och minnen tillsammans. Han var en riktig kamrat, som ställde upp i vått och torrt. Han fixade det mesta genom att ordna, styra och ställa till allas väl.

I styrelsen deltog han sedan många år och var mycket intresserad av styrelsens arbete.

Kirsten stod alltid vid Egons sida och med en hjälpande hand till både Egon och vi andra på våra resor och dykutflykter till Egons och vår stora glädje.

Egon lämnar ett stort tomrum efter sig och vi har förlorat en mycket god dykvän.

Din dykkamrat

Timo



Min älskade Make
mitt allt
Vår Far
Morfar och Farfar

Egon Delfs

* 29 Januari 1932
† 12 juli 2004

KIRSTEN
INGER och LEIF
Thérèse Niclas
HERBERT och ANNIKA
Dennis Jana
BRITT och PATRIK
Jesper Samuel

*En stark och
hjälpande hand
Ett finurligt sinne
Av sjukdom försvagades
och rycktes bort
Men alltid med kärlek
i vårt minne*

Begravningen äger rum i
Vallentuna kyrka den 4 aug
kl 13.30. Efter akten inbjudes
till minnesstund. Ösa till
Fonus tel 08-6380000 senast
den 30.7. Tänk på Cancer-
fonden tel 029-781179.

Ordis har ordet

Välkomna tillbaka från sommaruppehållet, detta år lyckades jag pricka in min semester precis när det fina vädret kom. Lika mycket välkomna till en höst med Grodmännen.

Egon Delfs, klubbens matrialfövaltare, avled måndagen den 12 juli efter en tids sjukdom. Egon hann bli dryga 70 år och har för mig varit förebilden hur jag vill vara när jag kommer upp i samma ålder. Egon, du är saknad av många!

Resan till Gotland kommer att bli av i år igen! Denna gång har vi lagt den en hel månad tidigare, mest för att undvika snöstormar, igensnöade vägar och meterhöga vågor som förra året! Temat kommer återigen att var foto, både på land och undervatten. Eftersom vi valde helpension förra året fanns det tid kvar på eftermiddagen för annat roligt. Kanske kan vi fotografer använda denna tid till att gå igenom dagens funderingar och på ett konstruktivt sätt utbyta erfarenheter? Självklart är även icke-dykare, som alltid, mer än välkomna. Förra året blev vi 19 stycken, hur många blir vi i år? Läs om resan längre fram i Grodbladet.

Fotokurs, eller rentav en uppföljning på de kurser vi har haft, ligger som önskemål att ha under hösten. Håll ögonen öppna, blir den kurs blir den i november.

Vecka 31 detta år flyttades från Hamburgsund till Smögen. Hur denna vecka var kommer det också en rapport ifrån. Dock går snacket att det var en mycket bra vecka, med mycket skratt och många soliga dagar.

Och till sist den mest viktigaste punkten, glöm inte att läsa kalendarier med höstens alla aktiviteter.

Stefan Mann
Ordförande SDK Grodmännen

P.S Glöm inte vår pooltid som drar igång i början på september.

KLUBBFAKTA

SDK GRODMÄNNEN TÄBY

Adress: Box 211 18323 TÄBY

Postgiro: 853894-4

www.grodmannen.com

Klubben bildad den 1 mars 1972. Grodbladet, klubbtidningen utkommer i februari, april, juni, augusti, oktober och december. Prestopp för bidrag är 25/1, 25/3, 25/5, 25/7, 25/9 och 25/11.

Annonser: Ett nummer av Grodbladet: ½ sida 100:- helsida 150:- Helår: ½ sida 500:- helsida 800:-

Medlemsavgifter 2004

Med anslutning till SSDF: Familj 600:- Senior 450:- Junior 200:-

Utan anslutning till SSDF: Familj 400:- Senior 250:- Junior 100:- Dubbelansluten 250:-

(Det finns möjlighet att fransäga sig SSDF anslutning. Vilket innebär att man inte har deras förmåner som t ex försäkring, dumpningsfonden och Sportdykaren. Våra egna förmåner som klubben erbjuder kvarstår.)

Grodmännens Styrelse

Ordförande: [Stefan Mann](#) Granskogens Gård 2 647 91 MARIEFRED 0159-203 02 0707-33 27 33

Vice ordförande: [Heléne Abrahamsson](#) Nyponvägen 2 186 45 VALLENTUNA 08-511 710 44 0735-11 71 02

Sekreterare: [Stefan Wiberg](#) Skyttegatan 31 193 32 SIGTUNA 08-592 551 72

Kassör: [Thomas Wiberg](#) Kragstalundsvägen 75 186 54 VALLENTUNA 08-510 125 76 0731-80 24 71

Klubbmästare: [Britt Marie Larsson](#) Hjälmarsvägen 31 120 53 ÅRSTA 0709-21 24 61

Funktionärer

Säkerhetsombud: [Stefan Mann](#) Granskogens Gård 2 647 91 MARIEFRED 0159-203 02 0707-33 27 33

Ungdomsledare: Anders Nyman Falkvägen 15 183 50 TÄBY 08-756 82 22

Redaktör: [Lars-Åke Fröberg](#) Rostockvägen 30 187 41 TÄBY 08-768 13 65 0708-76 83 22

Utfärdsansvarig: [Peo Stenljung](#) Helsingörsgatan 14 164 44 KISTA 08-751 78 44 0705-24 08 30

Webbmaster: [Jan Håkanson](#) Timotejvägen 8 187 69 TÄBY 08-756 64 29 0709-58 42 28

Dykledare

NAUI Instructor #24833 Stefan Mann 0707-33 27 33

NAUI Instructor #36238 Lars-Åke Fröberg 0708-76 83 22

NAUI Divemaster #39370 Peo Stenljung 0705-24 08 30

NAIU Divemaster #40191 Heléne Abrahamsson 0735-11 71 02



Stefan M.



Heléne



Stefan W



Thomas



Britt Marie



Peo



Lars Åke



Janne

OMSLAGSBILD: Solnedgång över Sjösportgården på Smögen



Klubbmästarens göranden och låtanden

Sommarfesten vid Skavlötens friluftsgård 5 juni blev riktigt lyckad. Ett gäng "gamla" grodor dök upp med sina små yngel. Några vågade sej till och med på en bastu med dopp. Vid lägerelden lite senare grillades den medhavda middagen och sen ljögs det i brasvärmen en god stund in på aftonen. Det finns all anledning att återkomma med en ny sommarfest nästa år.

Tibblehallen blev återigen räddad till nästa år men det var med knapp nöd. Kontrollrenset 30 juni samlade bara 4 dykare som fick klara hela jobbet själva. Ett extra stort tack till er stora insats.

Den 7:e september startar bassängterminen för ungdomsverksamheten och alla som vill simma och testa sina grejer.

Sjösportgården Sea Lodge vecka 31 i Smögen blev en solig och skrattfylld upplevelse. 15 knallröda kroppar kommer att leva flera veckor längre om det där med att ett skratt förlänger livet stämmer. Kanske var inte den geografiska placeringen den allra bästa för familjer med små barn så nu startar sökandet av ett nytt ställe till nästa år. Vi hoppas ju att den nu 33-åriga traditionen att dyka och bara fira sommaren ihop ska bestå länge än.

Ett 20-tal platser på Sjösportgården Sea Lodge är bokade 23-26 september. En långhelg när dykandet ska kombineras med att fiska havskräftor och krabba som sedan ska ätas upp. Mer att läsa finns i förra Grodbladet.

Samma helg åker ett annat gäng iväg till Gotland på önskereprisen från föregående år. Den är förskjuten en dag till fre-mån 24-27 september eftersom avgångstiderna på färjan passar bättre. Den annonsen finns i detta nummer. Brinner med anmälan gör det för dom som vill med eftersom båten blir fullbokad snabbare på en fredag.

En resa till Röda Havet planeras lite smått till mars 2005. Intresseanmälan och önskemål mottages med glädje.

Ja, så jobbar Peo för fullt med planeringen av dom vanliga utfärderna också såklart. Ta en titt i kalendariet vet jag! Kontinuerlig uppdatering görs på hemsidan.

Det var många Grodmän som den 4 augusti följde vår materialförvaltare Egon till hans sista vila, i Vallentuna kyrka. En väldigt vacker och varm ceremoni som gav oss ett tillfälle att tillsammans få dela vår sorg och saknad med hans familj. Våra minnen av denne goe och snarkande dansk kommer få oss att le lite inombords, väldigt länge.

Maila mej gärna från hemsidan eller på bml@trialformsupport.se Eller slå en signal hem, 91 87 97 eller på mobilen 0709-21 24 61 om frågor eller förslag.

Vi ses och hörs väl?

Britt

Marie

En Groda provar Strömdyk i Norge

Ända sedan Professor Aronnax och hans trogne betjänt Conseille, tillsammans med harpuneraren Ned Land, lyckades fly från Nautilus och dess ägare Kapten Nemo genom att utnyttja de fruktansvärda malströmmarna utanför Norges kust, har jag känt en lust att få veta hur det skulle kännas att bada där i verkligheten. M a o behövdes det inte mycket peppning från Ulf om hur lätt och bra dykningen skulle vara däruppe för att sommarens reseplaner skulle peka mot Nord-Norge.

Världen största malströmmar finns vid Saltströmmen (Saltstraumen på norska) som ligger ca 3 mil från Bodö. De bildas av tidvattnet som pressas genom det 150 meter smala, och relativt grunda, sundet som förbinder Saltdals-fjorden med Skjerdalsfjorden.

När det strömmar som mest är farten uppe i 28 knop, virvlarna i ytan kan bli hela 15 meter i diameter och upp till 5 meter djupa.

Det är ungefär 400 miljoner kubikmeter vatten som passerar ut och in genom fjorden var sjätte timme och det är onekligen en mäktig känsla att stå vid stranden och se hur vattnet bubblar och välver sig i väldiga rörelser medan tidvattnet far fram.

Årligen lockar detta naturfenomen 1000-tals sportfiskare, mängder av naturturister, samt en och annan förvirrad dykare.

För de som inte vill dyka finns här ett upplevelsecenter som berättar om hur Saltströmmen fungerar och flera ställen som hyr ut båtar för fiskeaktiviteter. Kring Bodö finns också ett av Norges största bestånd av havsörnar och med lite tur kan man få se några av dessa majestätiska fåglar. Det är heller inte långt ner till Svartisen som har en glaciärtunga som når nästan ända ner till havet. Där kan man ta en 10 minuters båttur över till själva isen som man då når med en kort promenad och som ger en möjlighet att känna på resterna av vår stora inlandsis.



Att vi på egen hand skulle dyka ner i den virvlande malströmmen kändes väl tufft så för säkerhets skull tog vi hjälp av Polardykk's utfärder för att få tillgång till såväl kunskap som ytorganisation.

Efter att ha installerat oss på Fiskecampen vid Straumen gjordes ett snabbesök på dykcentret, beläget inne i Bodö. Där visade det sig att vi var de enda som var inbokade för dykning på lördagen och de undrade om vi kunde tänka oss att dyka med 5 glada norrmän på fredagen istället. Helt OK för oss, så vi tog oss tillbaka till Campen för att packa ihop våra grejer tills vi skulle bli upplockade vid 13:10 vid Fiskecampens brygga.

Tider är något man inte skall slarva med om man vill dyka här eftersom det gäller att passa på att hoppa i när det är som lugnast strax före strömvändningen, flyta med en stund, vara med om lugnet i själva vändningen för att sedan flyta med tillbaka till igångsplatsen.

I bästa fall vill säga ...

Näväl, det första dyket skulle vi göra i Sundan vilket är ett annat mindre sund som leder vattnet ut och in ur Saltdalsfjorden (det finns faktiskt tre olika). Sundan är betydligt smalare än själva Saltstraumen och det ser mest ut som en förminskad canjon vid Coloradofloden när strömmen är i full fart.



Solen sken och vi åkte några gånger med båten genom den smalaste delen och väntade på att farten skulle minska. Det är rätt varmt att sitta i en solbelyst rib med full utrustning så när vi väl fick rulla i så var det 8'a gradiga vattnet som sval balsam för kroppen.

Nere i vattnet märkte vi inte så mycket av själva strömmen, men väl av de norska dykarna vilka for omkring oss som glada laxar. De har ett lite annorlunda dykbeteende än vad vi är vana vid och för dem är det helt OK såväl att fånga marulk som att bumpa in i väggarna med både kropp och fenor, oavsett hur välbevuxta de är av anemoner och andra djur. Eftersom det strömmar så mycket näringsrikt vatten på en

relativt liten yta är det så fullt av olika djur och växter att man oftast inte ens kan få in ett enda finger mot själva bergväggen. Fantastiskt vackert och överallt i vattnet runt omkring var det stora stim av småsej som i sin tur omgavs av större fisk vilka förmodligen väntade på en chans att få sig en matbit i form av de mindre fiskarna. Man förundrades verkligen över att sportfiskarna på land inte fick fisk på varje kast.

En mycket bra sak är att alla dykare här blir ombedda att inte fånga några kattfiskar i området. Det här betyder att man har god chans att få se rejält stora kattfiskar under ett dyk kring Saltströmmen.

Kattfisk heter föstenbit på norska, vilket kan ge en del konstiga miner om Du vill köpa stenbitsrom (vår stenbit heter i sin tur rognkjeks på norska).

Under vårt dyk hade vi turen att hitta ett riktigt fint exemplar som låg helt ute nästan där sundet var som smalast. Eftersom vi tillbringade en hel del tid med att beundra den så hann vi inte riktigt ända fram till det smalaste stället innan strömmen vände och vi långsamt började spolas tillbaka igen. Istället fick vi nöja oss med ett härligt strömdyk och att beundra klippväggens liv medan vi fördes fortare och fortare tillbaka till utgångsplatsen.



Samantaget tyckte vi att det var ett fantasiskt dyk när Saltstraumen är som bäst, fast normmännen, som redan gjort 14 dyk i strömmarna där, tyckte att det var i tamaste laget och beställde mer fart till kvallsdyket.

Strömvändningarna sker ungefär var sjätte timme med en liten förskjutning fram i tiden, så i väntan på nästa vändning släpptes vi av vid Campen för vila, mat och luftfyllning. Det senare ställde våra nya norska dykkompisar upp med eftersom de hade med sig en egen kompressor + eget extrasyre.

Vid 19:40 var det dags för nästa upphämtning och vi skulle nu dyka i den stora Saltströmmen. Själva vändningen skulle inte vara förrän 20:40 så vi var ute i god tid och åkte återigen med dykbåten upp och ner för strömmen i avvaktan på att det skulle bli lugnare.

Strax efter åtta tyckte Hans, vår guide, att det var dags att gå i, speciellt som normmännen gärna ville ha lite mer fart den här gången. Vi släpptes därför ner i bakvattnet vid Lusvika och skulle bara simma/flyta med runt kröken så skulle strömmen sköta resten.

Jojo, nu började en lustiger dans! Det först som hände var att cyklopet for av. Att åka i okänd dykmiljö och i ett par knops fart medans masken sattes på plats var kanske inte den lugnaste starten. Solen hade gått in i molnen under kvällen och det var rätt mörkt i vattnet även om sikten var runt 8 meter. Där for vi iväg och försökte att hålla oss runt 20 meters djup för det var sagt att upp-och-ner strömmarna skulle var lugnare nere på djupet.



Nettan tog det säkra före det osäkra och höll ett rejält tag i min väst under hela dyket. Tur var nog det, för trots ett frenetiskt paddlande för att hålla kontakt med såväl botten som sidoväggen for vi ömsom nedåt under ett ivrigt fyllande av västen för att inte komma för djupt och ömsom uppåt under ett lika frenetiskt tömmande av västen för att inte flyta upp som korkar. Däremellan var det korta stunder av någon sorts kontrollerat fallskärmshopp i sidled alltmedan fisk att alla storlekar for iväg undan vår framfart. Ficklampan hängde ett långt tag och dinglade när jag tappat taget om den i ett försök att undvika en frontalkollision med ett plötsligt uppdykande stenblock mitt i vår väg.

I all röra tog det en stund innan jag ens upptäckte att jag inte längre höll i lampan. Om någon dykare under den tiden sett mina märkliga lamsignaler måste de rätteligen ha insett att här var det någon som for fram med 'No Control'-dykning.

Att jag inte tog några bilder med kameran behöver nog knappast nämnas.

Normmännen tappade vi bort efter ungefär 5 minuter (eller var det de som tappade bort oss?). Därefter åkte vi ensamma vidare i 10 minuter till innan en kraftig uppström fick tag i oss och sköt upp oss från 11 meter till ytan på en tid som fick min dator att rysa alltmedan den stönade 'SLOW'. Förhoppningsvis insåg den att vi, i det läge som var, inte hade stor möjlighet att påverka vad som hände. Hans, guiden, hade från ytan haft god koll på vår framfart och han var snart på plats för att plocka upp såväl oss, som två av normmännen som hade haft en liknande resa och kom upp strax bredvid. Tre av normmännen hade lyckats ta sig genom hela strömmen och kom upp efter 35 minuter, mer än nöjda men även de lite omtumlade.

Intressant att notera var att inte ens då hade strömmen vänt och min egen teori är därför att vi kom i vattnet lite för tidigt för vad som kan anses riktigt nyttigt för ett dyk på den här platsen.

Vi fick m a o lära oss att Straumen kan bjuda på såväl helt underbara som riktigt omtumlande dykningar. Jag slog också ett nytt rekord i luftförbrukning, med en SAC på 57.5 l/min!

Hur professor Aronnax och hans kompisar egentligen bar sig åt i strömmarna under flykten från ubåten hann jag inte ens fundera på, men att de inte kan ha haft det lätt det är jag numera helt säker på!

(Och om jag i framtiden överhuvudtaget ska tro på något som Ulf säger, ja det får vara osagt...)

Text o foto Bill Hemberg

SMÖGEN I VÅRA HJÄRTAN!

Vår traditionella ”vecka 31” kom av olika skäl att bli på ”Sjösportgården” i Smögen istället för på Köpings-dykarnas ”Bastekärr”!

Början blev inte så bra. Söndagens ankomst bjöd på ingen middag och inga egna parkeringsplatser. Måndagen bjöd regn, men skam den dykare som är rädd för lite vatten. Därtill lite strul om hur dykningen skulle genomföras och vad som ingick och inte ingick i ”paketpriset”.

Som alla förstår kan det efter en sådan inledning bara gå åt ett håll – nämligen till det bättre.

Och så blev det! Först som sist skall sägas att vår båtförare Sixten samt våra divemasters, Jenny och Patrik i hög grad bidrog till att transporter och dykupplägg fungerade utmärkt.

Vi fick själva välja att ha båtdyk eller ”Bastekärrs- modellen” – d v s att bli lämnad på en ö och sköta oss själva hela dagen.

Vi valde ”Bastekärrsmodellen” utom sista dykdagen. Och vilken lycka för oss! Solen lyste varmt hela veckan för första gången på en månad på Smögen! Så i tävlingen ”Brunast vinner” fanns det bara vinnare efter veckan slut!

Jennys ”ö-arrangemang” innebar att när vi gjorde dyken så kretsade hon och Patrik runt med en mindre båt och skötte dykledningen. Efter första dyket bjöds kaffe/te och vatten samtidigt som Jenny åkte tillbaka och hämtade vår lunch vid dykcentret. Vid denna dyktyp låg dykplatserna helt nära som ni förstår.

Grillad kyckling, spagetti à la Ragu och pasta- sallad låter väl inte så tokigt att få ut som krubb på en mysig skärgårdsö!? Vid halv två-två kom Jenny ut igen och det var dags för andra dyket för dagen – för de som orkade!

Sen framåt fyra-fem-snåret kom Sixten tuffande och fraktade ett antal ”slagna hjältar” till Sjösportgården för materielvård och middag.

Dykningen då? Jo vi inledde med ett avrostningsdyk på husrevet som bestod av småväggar med en ljus sandbotten. Mitt maxdjup var 16 m och sikten rätt så OK för att vara vid fastlandet och med tanke på tidigare regn och blåst.

Övriga dykplatser som vi besökte var Likskär, Buskär, Vämlingen samt Håskär. Lite längre ut var sikten riktigt bra. Vi fick uppleva några fantastiska väggdyk där väggen i stort sett började direkt efter ytan och gick ner till 30 – 40 m.

Det vi såg var död mans hand, tare, sjöstjärnor, hummer, trollhummer, krabba, sjöborre, kräftor, sjustråle, torsk, flundror samt sandskädda. Dessutom många fina raviner, stora sprickor i väggarna samt en del "swimthrus".

Vid ett av väggdyken såg bland annat Lars Åke en hummer som var jättestor och hade en klo lika stor som hans hand. Enligt Sixten är en sån hummer mellan 50 – 60 år gammal – alltså äldre än Lars Åke själv, som först den 25 augusti fyller 50! (Grattis önskar tidningsmedarbetarna!)

Den sociala samvaron var det verkligen inget fel på under veckan! En av kvällarna badades det "varmtunna" och dracks öl alldeles invid bryggan.

På torsdagens underbara kväll tog sig hela gänget (16 stycken) över till Kungshamn för den traditionella räkfesten som denna gång bestod av ett försvarligt antal kilon färska Smögenräkor med sedvanliga tillbehör. En mycket lyckad och upp-skattad begivenhet högt uppe på en klippa med utsikt över havet, skärgården samt Smögen. Ett varmt tack till vår klubbmästare, Britt-Mari Larsson!

Boendet på SSG var i 4-bäddsrumsrum med dusch och toalett i korridoren. Frukost-lunch-middag intog vi i solskenet på bryggan med några meter till vattnet.

Allt var trevligt, personalen vänliga och maten god på SSG. Förutom delad bensinkostnad kostade en vecka med övernattningshjälp, helpension, dykning, luft och båttransporter ca 2.700 kronor!!!

Hit kommer vi igen! /utfärdsansvarig

Bilder från Sjösportgården v31



Äntligen framme



Så börjar allt ”mekande med utrustningen”



Båten lastas



och allt packas upp ute på ön



Vår divemaster Jenny har genomgång



Akta er för mig



Vi är inte så snälla, vi kan både nypas och stickas.



Är jag inte vacker?



Det är vackert på land också!



En orolig Jenny har hittat de vilsna i sista minuten.



O vad det ska bli gott med lunch.



Så var vi "hemma" efter en dag på havet



Timo underhåller på klipporna



Dags för den årliga räkfrossan



God natt Sjösportgården i Smögen

Vi hade en underbar vecka med vackert väder, god mat, bra dykning och underhållning.
Blir detta vårt "nya" Bastekärr?

Foto: Lars Åke Fröberg

Dykföretag vill sänka fartyg

TJÖRN: Dykföretaget Aqualand i Skärhamn vill sänka två till tre uttjänta fartyg utanför Tjörn för att locka fler dykturister. Men Tjörns miljö- och byggnämnd gör tummen ned. Jättesynd att de inte tänker längre än näsan räcker.

Ett bra vrak att dyka på skulle generera 4 000 extra dyk per säsong. Och bli fina rev för fisken, säger Eddy Tuite, ägare till Påmomangen AB som driver Aqualand Dykcenter. Idén är att placera ut ett första vrak på en av tre utvalda platser skyddade för västliga vindar. Vraket ska innan sänkningen saneras från oljor och bråte som kan slitas loss av sjöhävning och strömmar. Jag har på gång en gammal fiskebåt på 26 meter från Öckerö som blir perfekt att dyka på. Går det bra med den vill jag fortsätta med två till. Syftet är att locka dem som vill dyka på vrak. Vi och dykcentret på Klädesholmen har cirka 1 500 dyk var per säsong. Men det är mest naturdykare som söker sig hit. Och vid västliga vindar drar alla till Gullmarsfjorden i stället. De flesta vrakdykare finns i Stockholms skärgård. Men där är sikten dålig. Med bra vrak att dyka på utanför Tjörn skulle vi kunna få hit betydligt fler dykare, säger Eddy Tuite och föreslår tre platser: Ost om Sandholmen på 18 meters djup.

Ost om Stora Röd på drygt 18 meters djup. Ost om Kalvsunds huvud på 17 meter.

Här kan man dyka oberoende av väder. Tanken är att inventera platserna ordentligt innan vi sänker fartygen och sedan följa upp hur undervattenslivet utvecklas. Eddie Tuties konkurrent Johan Groth på Blueplanet dykcenter på Klädesholmen är inte främmande för idén. Skulle myndigheterna komma ned och se hur mycket fisk ett vrak genererar skulle de säkert se annorlunda på saken. De som sportfiskar ute till havs fiskar nästan uteslutande på de vrak som finns. I USA sänker man till och med flygplan för att skapa artificiella rev, säger Johan Groth. Salt Dykcenter i Hasselösund sänkte fraktfartyget Rio i juni förra året intill Smögenbron. Vi var först i Sverige med att få tillstånd att sänka ett fartyg. I England satsar man mycket på dyksporten. Där sänkte man nyligen en jagare, säger Hans-Oskar Hasslöf på Salt. Rio, som är ett 16 meter långt fraktfartyg i trä från 1917, ligger på tolv meters djup. I regel ligger riktiga vrak djupare än så. Men det är säkrare att testa sin utrustning på tolv meter än att få panik på 50 meters djup, säger Hans-Oskar Hasslöf.

Salt Dykcenter arrenderar drygt 12 000 kvadratmeter vatten av Sotenäs kommun. Vi försöker bygga upp ett undervattenslandskap med vrak och plattformar. Kommunen har hela tiden varit välvilligt inställd.

Men Tjörns miljö- och byggnämnd gör tummen ned till nya vrak. Man kan aldrig strippa ett fartyg så att man undviker utsläpp. De föreslagna bottenarna är också rätt så känsliga, säger miljö- och byggnämndens ordförande Jan Fredriksson (s). Kommunstyrelsen avgör frågan senare i vår. Jag har redan skickat in en ansökan till Naturvårdsverket. Men om inte remissinstanserna ger klartecken är det ganska så kört, säger Eddy Tuite. Utanför Tjörn finns ett antal äldre vrak. Vid Utterskären ligger SS Modena. Hon gick på grund och sjönk med 1 400 ton stenkolk från England 1886. Men i dag finns bara stålsantan kvar. Och utanför Pater Noster ligger Agro Mayor, men dit går man inte i hårdare väder, säger Eddy Tuite. Och utanför Härön finns två lokomotiv på botten någonstans. Hittills har ingen hittat dem. 1886 gick ett fartyg på grund. Ombord fanns tre ånglok. När man bogserade bort fartyget gick botten ur. Men man lyckades bara få upp ett av loken. Lyckas vi hitta de andra skulle vi få hit dykare från hela världen, säger Eddy Tuite.

Färja fick väja för ubåt

HELSINGFORS. Minst två, eventuellt flera ubåtar låg på Eckerölinjens bilfärja "Roslagens" kurs på skärtorsdagen väster om Signilskär på Åland. Befälhavaren Johan Bertell siktade ubåtarnas torn och radarscanner. "Roslagen" med närmare 700 passagerare tvingades slå av maskinerna och gira kraftigt. Den finska marinstaben har ännu inga uppgifter om ubåtarnas nationalitet. Finland har inga egna ubåtar.



De var i alla fall inte svenska ubåtar och det ser heller inte ut som om de varit på svenskt vatten. Vi följer upp det här i vanlig ordning, säger Helena Reinhagen vid Forsvarsmaktens informationsavdelning. Övriga Östersjöländer som har ubåtar har den finländska marinstaben inte varit i kontakt med. Marinstaben ser med stort allvar på incidenten som skedde på finskt territorialvatten och dessutom inom det demilitariserade landskapet Ålands område.

Beredskapen att identifiera främmande inkräktare höjdes omedelbart längs hela kustområdet. Marinens egna fartyg låg för långt ifrån så man nöjde sig med att skicka ut gränsbevakningens fartyg till platsen. Då var ubåtarna försvunna. Ubåtarna siktades klockan. 16.50 på skärtorsdagen när "Roslagen" var på väg från Grisslehamn mot Eckerö på Åland.

Det syntes någonting stort på radarn nära fyren Solovjeva, men med blotta ögat såg man ingenting från bryggan. Med kikare kunde befälet se kamouflagade gråa radarscannere och delar av tornen, säger Bo-Gustav Donning, säkerhetschef på Eckerölinjen. Befälhavaren Johan Bertell kan inte med säkerhet säga hur många ubåtar det var frågan om. Att det var ubåtar är han helt säker på.

Men minst två var det, säger han. Det är inte första gången Bertell siktat ubåtar, men tidigare har det skett när de legat i ytläge på internationellt vatten. Enligt Bertell förelåg det ingen fara för passagerarna. Men när de främmande farkosterna låg bara 0,9 nautiska mil från "Roslagens" stäv beslöt Bertell gira och slå av maskinerna.

Vi girade kraftigt, men det var inte dramatiskt, säger Bertell. Färjan gled förbi ubåtarna på bara cirka 300 meters avstånd. Passagerarna informerades aldrig om incidenten.

Uppenbarligen hade ubåtarna kopplat på sina radarreflektorer för att synas. På radarskärmen såg de ut som tankfartyg. Enligt kommodor Hanno Strang bör sjöbevakningen i Mariehamn ha fått incidenten på band. På sjöbevakningsstationen vägrar biträdande områdesofficern Jani Isometsä dock kommentera uppgiften.

Om radarskärmens utslag har dokumenterats så ser man i alla fall bara antalet objekt och deras position, inte vilka de var, säger Strang. Sikten var ypperlig och bilden på radarskärmen uppges ha varit perfekt. Sammanlagt tre personer såg ubåtsdelarna från kommandobryggan.

Vi har ingen orsak att betvivla deras vittnesmål, de är vana sjöfarare, säger Strang.

Enligt Strang är det mycket sällsynt att ubåtar upptäcks på finskt vatten.

Avlyssningsapparaturen längs Finlands kust sägs vara så känslig att samtal på nöjesbåtar längs kusten kan avlyssnas utan problem.

NU ÅTER I LAGER

Du som missade första upplagan har nu möjlighet att köpa andra upplagan.

En av klubbens hedersmedlemmar har kommit ut med en egen bok som heter:

KRIGSBARN 40

KRIGSBARN 40 är en berättelse om två finska småpojks liv i Finland under andra världskriget.

Boken beskriver tvångsförflyttningen till Sverige.

Pojkarnas skräck, förtvivlan och hopplöshet blandas med glädjeämnen.

Skildringen är starkt realistisk även om pojkarnas lekar ibland är fantasifulla.

Författaren är en av pojkarna och det han skriver är självupplevt.



PRIS 180.00

Vid beställning ring Timo Ekholm 08-511 720 77



noterat



Timo belönad för sin bok

I februari 1944 sändes Timo och hans lillebror till Sverige tillsammans med andra finska barn. De togs emot av hjälpsamma svenska familjer, som därmed gjorde en insats för att bistå ett Finland i nöd.

Sammanlagt kom 70 000 finska barn till Sverige mellan 1939 och 1945. Cirka 20 000 stycken av dem blev kvar här för gott. Timo är ett av dem.

Nu har han publicerat en bok om sina upplevelser, "Krigsbarn 40". Timo, som till vardags jobbar i Servicegruppen Fritid, fick på Kommunals årsmöte i slutet av april ta emot ett stipendium för sitt författarskap. I motiveringen skriver Kommunal att Timo med sin bok skapat förståelse för sin och andras situation under en svår tid.

- Jag skriver om självupplevda situationer under kriget och efterkrigstiden. Även efter 60 år får vi aldrig glömma det som hände, säger Timo.

- Under minst 40 år har folk sagt att jag borde skriva en bok om det jag varit med om. Jag bestämde mig slutligen i slutet av 2002 för att göra slag i saken och började skriva ner mina minnen och göra egna illustrationer.

I början av november 2003 fanns en tryckt upplaga på 300 exemplar klar.



Timo Ekholm har blivit belönad för sin bok om upplevelserna som finskt krigsbarn.

Han skriver boken för att hedra sina svenska och finska föräldrar. Samtidigt är den ett uttryck för hans tacksamhet gentemot Sverige som under de svåra krigsåren ställde upp för att hjälpa ett Finland i nöd.

Om du är intresserad av boken kontakta Timo på mobilen 070-428 99 17 eller hem på telefon 511 720 77.

FOTO O TEXT JOHAN SAINZ

**Kaptenen på SAS-planet kommer in i passagerarkabinen:
— Ursäkta! Men det är väl inte någon som råkar ha en skruvmejsel på sig?**



Alla barnen stod och tittade in i ugnen utom Rut för hon kikade ut.



— Hej, pappa, titta på den här soluppgången!



Vi är Sveriges mest kompletta utbildningscenter inom dykning.
Vi utbildar allt från nybörjare till avancerade tekniska dykare.



Michael Bergström
NAUI Technical Workshop Director

**Just nu Torrdräkt North Gear
för endast 5900:- ord.pris 8000:-**

Följ gärna med på våra båtutfärder ex. till
Melanie eller Najad.

Eller häng med till Island den 2 september och upplev
en sikt du aldrig kommer att glömma.

Specialpris på luftkort med 12 fyllningar för 270:-
mot ord. 475:-

Åkersberga dykarskola Stationsvägen 26 18450
Åkersberga Tel. 08-54063622

Välkommen!

<http://www.akersbergadykskola.se>



AQUA-SPORT

BUTIKEN FÖR DYKARE

FULLSTÄNDIG SERVICE AV POSEIDON'S SORTIMENT

FÖRSÄLJNING

DYKARSKOLA

SERVICE (regulatorer, dräkter, apparater)

LUFTFYLLNING 200-300 BAR **GM. PRIS 10:-**

DYKSÄLLSKAP

DYKUTFÄRDER

RÄNTEFRITT HYRKÖP PÅ 12 MÅNADER

Välkommen till oss på Katarina Bangata 79

Tel. 08- 6447878 6411440 Fax 08-6426200

mail: info@aqua-sport.se www.aqua-sport.se



Vrak frossa på Åland 1-2 oktober

Vi kommer att besöka Sirius dyk på Järsö en mil söder om Mariehamn. Vi åker med Viking Line från Kapellskär kl 15,00 på fredag. Framme vid dykcentret grillar vi en bit kött till middag och de som vill kan ta en bastu. Lördag äter vi frukost och sedan åker ner till båten som tar oss ut till Plus där vi gör första dyket. Ytintervallen tillbringas på en gammal lotsstation där vi grillar korv och planerar nästa dyk. Vid kl 19,00 tar vi färjan hem till Kapellskär och är framme 20,15. Jag har bokat in buffén på hemvägen som kostar ca 180:- för mat och dryck. Priset för dyken ca 800:- (växla och betala med euro). Resa, boende, middag på fredag, frukost och lunch på lördag kostar totalt ca: 450-500:- Låter det spännande boka då din plats på hemsidan genast för det finns bara 3 platser kvar idag 9/8 (vi har 9 platser)

För mer information ring Lars Åke kvällar på tel 08-7681365

En liten brasklapp från kontrollrenset

Det brukar inte finnas något negativt att skriva om. Men året kontrollrenset tar nog priset på slöhet av medlemmarna. Endast **fyra dykare** ställde upp och fem linskötare av klubbens 150 medlemmar. Om ni inte vet så sponsrar pengarna från badrensen Tibblebadet och med denna utveckling så kommer vi inte ha råd att ha Tibblebadet kvar på tisdagar.

Ett stort tack till dem som ställde upp.

Anna Jarebro's bidrag från Sjösportgården

(en blivande tecknare av första sidor till grodbladet?)



Grodsmännen gör Gotland igen!



Hej Govänner!

Då kör vi önskereprisen igen då! Många vill åka tillbaka till Fårö och FBU-gården och då självklart så gör vi det. Det blir en repris på hela upplägget eftersom det har gjort så många, så glada.

Själva resan går i år fre-mån 24-27 september med **DESTINATION >> GOTLAND** förstås.

Vi åker från Nynäs med färjan fredagen den 24:e 20.10-23.20



Tillbaka på måndagen den 27:e blir det färjan 16.45-19.55. Vi har vilstolar i förliga salongen där det visas film på TV-monitorer. Denna biljett kommer att kosta 550-630:-/person.

Vi bor på **FBU: s kursgård på Fårö, lite drygt sex mil norr om Visby.**



Det tar ca timmen att köra dit med Fåröfärja och allt.

Vi har en egen barack "Slite", med dubbelrum och en separat barack lite mer avskilt för dom som inte klarar allergisaneringen. Lakan och handduk ingår. Betalningen som inkluderar halvpension och bastu, 1000-1100:- ordnar var och en på plats. Pentry för diverse vattenkokning och lunchmacka finns i "Slite". En affär ligger vid kyrkan på gångavstånd.



Markan hålls öppen för frukost och middag som beställs till alla. Skulle någon ha någon mystisk allergi jag inte känner till är det bäst att tala om det. Så jag kan varna köket alltså.

Bensinpeng och luft för 50:-/flaska tillkommer.

Beware of the brothers!



Vi hoppas på en fantastisk helg och ett otroligt fotoalbum efteråt.

Britt Marie

För en ganska kvick anmälan senast 10/9:
08-91 87 97, 0709-21 24 61
bml@trialformsupport.se

Alla grodmän hälsas välkomna till Sjösportgården i Smögen på årets höstresa 23-26 september.

Denna gång ska vi fiska havskräftor och krabba som vi såklart äter upp till middagen. Ett tema även i år är UV-foto.



Vi har bokat upp 20 platser. Det finns 1-4 bäddrum. Sängarna har täcke och kudde. Varje rum har handfat. Toalett och dusch finns i direkt anslutning. Sänglinne kan hyras på plats.

Restaurangen har fullständiga rättigheter och det spelar ingen roll om maten levereras på land eller till sjöss. Vi bestämmer!



På torsdagskvällen får vi en presentation framför öppna brasan innan sängdags. Frukostbuffén äts sen 1 meter från havet.

Båtturerna och förstadyken sker innan lunchalternativen finns att tillgå. Hemma är det sen helt fritt att ta sej ett kvällsdyk på husrevet i direkt anslutning till Sjösportgården.



Ännu lite senare kan man ta en kall pilsner i bastun eller i den vedeldade badtunnan för 10 personer ute på klippan.

På fredagen el. lördagskvällen så kommer Anders Salesjö att hålla föreläsning med bildvisning för oss. I stället för en av dykturerna så kommer vi att ta en skärgårds/fisketur. Krabba och havskräftor ska infångas.

På så sätt kan fler än bara dykare hänga med ner och njuta av västkusten.

Kostar

Priset är 2450:- för boende i 3 nätter, 4 st dykutfärder, 1 st fisketur, all luft, all mat, samt en föreläsning.

Titta gärna in på www.sjosportgarden.se eller ring 0523-703 02

Vi med AGA-flaskor får titta till gängdjupet på kranen då endast 22 mm kan fyllas. Finns 19 mm-gången kvar är det kanske dags att byta i alla fall eftersom den inte accepteras någonstans på västkusten.

Har ni blivit tillräckligt sugna för en anmälan gör ni det inte i kalendariet utan till Britt Marie på 91 87 97, 0709-21 24 61 eller bml@trialformsupport.se

Uppgifter som krävs är ev. specialkost, certifikatnivå och antal dyk. Inte nog med det, för att anmälan ska räknas ska 500:- sättas in på grodpostgiro 85 38 94-4 och detta senast 1 september.



Sjösportgården Sea lodge är belägen endast ett stenkast ifrån "Smögenbryggan". Att hitta dit är enkelt. Med bil tar man sej via E6:an till Uddevalla. Strax norr om Uddevalla svänger man av motorvägen, skylt till Smögen. När man sen kör över Smögenbron fortsätter man in mot Smögen. Efter första hamnen som kommer på vänster sida, "Nya hamnen", svänger man vänster och följer skyltningen Sjösportgården/Sjöräddningsstationen. Väl framme finner man parkering i nära anslutning.



Dykutfärder på gång

- 5 sep.** Djurö vatten verk
- 7 sep.** Tibblebadet börjar
(vi har tid tisdagar 20,30-21,30)
- 19 sep.** Kyrkudden Hässelby
- 23-26 sep.** Sjösportgården
- 24-27 sep.** Gotland
- 1-2 okt.** Åland
- 9 okt.** Båtsmans brygga Saltsjöbaden
- 24 okt.** Käppala Lidingö
- 7 nov.** Vaxholms hamn
- 20 nov.** Jungfruviken
- 5 dec.** Abborrkroken
- 7 dec.** Lucia avslutning i Tibblebadet
- 18 dec.** Falken Fredhäll
- 31 dec** Nyårsdyk vid Kungshamn

Du vet väl att jag är med på utfärderna?



Vi håller på att undersöka att ha en utfärd till Sala damm om intresse finns.

Har du något annat ställe som kan vara intressant så hör av dig till

utfardsansvarig@grodmannen.com

Så vi kan försöka att ordna det.

Det händer ibland snabba omkastningar och nya dykmål dyker upp

***Så Kolla in på hemsidan
vad som är på gång!***

www.grodmannen.com

Anmälan till utfärderna görs via kalendarier på hemsidan senast två dagar innan utfärderna, glöm inte att avboka i tid om du inte kan följa med.

Samling sker normalt kl. 9,00 vid Din Bil i Täby (Stockholmsvägen 101).

Om inget annat anges på hemsidan.